



## Hoog Sammy! Kijk omhoog!

### Een verhaal achter een doopviering

Op zondag 7 mei was het feest, onze zoon Ramses werd door scheidend pastoor Eugène Jongerden gedoopt in de kapel aan de Drieboomlaan. Het was voor ons een bijzondere dag vol liefde waarop vele puzzelstukken op hun plaats vielen. Ons huwelijk werd in 2007 ingezegend door pastoor Vlaar in Obdam. De Victorkerk in Obdam was niet alleen de plaats waar de vader van Ramses zijn sacramenten ontving maar ook de plaats waar een eeuw familie geschiedenis lag besloten. Een tastbaar aandenken hieraan is de doopjurk die al een kleine eeuw wordt gebruikt. Het dierbare contact met pastoor Vlaar maakte dat ook onze kinderen Annabel Maria (2008) en Coen

Johannes (2011) door hem op deze plaats zijn gedoopt. Inmiddels wonen we echter al 11 jaar in Hoorn en is pastoor Vlaar als aalmoezenier aangemonsterd bij de marine. Het werd tijd ons op Hoorn te gaan richten..

Al jaren wonen wij nu aan de mooie Drieboomlaan. Een trotse straat die verleden ademt en waar wij elk jaar met de bloesembomen de seizoenen aan ons voorbij zien trekken. De begraafplaats aan de Drieboomlaan zien wij een verborgen parel van de stad en een oase van rust in het groen. Hier staat tevens de kapel van de Hoornse 19e eeuwse bouwmeester Bleijs. Om deze reden deden wij pastoor Jongerden een persoonlijk verzoek:



om onze zoon Ramses Hillebrand (2017) te laten dopen in de kapel op een steenworp afstand van ons huis. Het verzoek bleek uitzonderlijk. De kapel wordt niet of nauwelijks gebruikt; in haar 145-jarig bestaan is hier nog nooit een kindje

gedoopt aldus de pastoor. Toch bleken de pastoor en de parochie verrassend welwillend. Dit moest toch mogelijk gemaakt kunnen worden!

En toen was de dag daar. Op een zonovergoten zondagmiddag stond de kapel in het teken van het nieuwe leven. In de bomvolle kapel met alle familie en waardevolle vrienden kreeg onze zoon de volgende namen: Ramses Hillebrand Bakker. Een naam met enerzijds een verwijzing naar een groot artiest, inspirator en gelovig man. Anderzijds de familienaam die al een eeuw met trots in de familie wordt gedragen. Natuurlijk mocht de muziek niet ontbreken op deze bijzondere dag. Door Cor Stuijbergen en Niels van der Gulik werden werken van Boudewijn de Groot, Herman van Veen, Jaques Brel en natuurlijk Ramses Shaffy vertolkt. Het maakte het voor ons een waardevolle dag om nooit te vergeten. Dank aan allen die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

## Column • Kerstmis met Pinksteren?

Het leek wel Kerstmis met Pinksteren. Ik bedoel hiermee te zeggen dat het zo druk was in de H.H. Cyriacus en Franciscuskerk op eerste pinksterdag qua belangstelling dat het wel Kerstmis leek.

Overweldigend, zo heb ik mijn afscheidsviering ervaren. Zoveel belangstelling had ik niet verwacht. Wat hebben de koren Zingenderwijs en Voces Cyriaci prachtig gezongen. De kerk was heel fraai versierd met bloemen aan de pilaren en op het liturgisch gedeelte. De misdienaars zetten hun beste beentje voor. De koster hadden alles goed voorbereid. De hartelijke woorden van zowel welkom als slotwoord klonken mij als muziek in de oren. Warm en oprecht. Kortom een viering die veel mensen en zeker mijzelf nog lang in het geheugen zal blijven. Ook de receptie was prima verzorgd, dank aan de koffie- en theedames. Eerste pinksterdag was perfect georganiseerd en iedereen die hieraan bijgedragen heeft: enorm bedankt! Natuurlijk wil ik u allen bedanken voor uw aanwezigheid, de flessen wijn en de mooie kaarten met hartverwarmende woorden. Ook de andere bliken van waardering waren enorm. Dank u wel!

Nu verder. Ik ga op 29 juni verhuizen naar Amstelveen. Mijn nieuwe adres wordt: Niagara 33, 1186 JR Amstelveen. Deze weken ga ik langzaam inwerken in Amstelveen en in Hoorn alles verhuisvaardig maken. Kortom; rommelige weken voor mij. Kerstmis en Pinksteren beide feesten een nieuw begin. Kerstmis de geboorte van Jezus en met Pinksteren hebben wij de H. Geest mogen ontvangen om levenskracht te hebben en door te kunnen gaan. Dat nieuwe begin breekt nu voor mij daadwerkelijk aan. Voor u allen ook natuurlijk want ook voor de H. Matteüsparochie is het een nieuw begin bij het aantreden van een nieuwe pastoor. Het ga u allen goed. Ik draag warme herinneringen met mij mee. Een hartelijke groet tot ziens!

*Pastoor Eugène Jongerden*

*Gerben H. en Linda Bakker*

## Pastoraal team



Marco Cavagnaro, kapelaan



René Visser, diaken



Bart Brieffies-Bielsma,  
parochiecoördinator

### Adressen

**Parochiesecretariaat** Matteüs Huys, Past. Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag • 0229-216749 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-11.30 uur  
e-mail: [secretariaat@rkmatteus.nl](mailto:secretariaat@rkmatteus.nl) • web: [www.rkmatteus.nl](http://www.rkmatteus.nl) en Facebook

**Kapelaan Marco Cavagnaro** • Plantage 31, 1695 BB Blokker, 0229-245621, e-mail: [kapelaan@rkmatteus.nl](mailto:kapelaan@rkmatteus.nl)

**Diaken René Visser** • e-mail: [diaken@rkmatteus.nl](mailto:diaken@rkmatteus.nl)

**Parochiecoördinator Bart Brieffies** • 06-36306043 • e-mail: [parochiecoordinator@rkmatteus.nl](mailto:parochiecoordinator@rkmatteus.nl)

**Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken** • 0229-271684

### Kerkfinanciering parochie H. Matteüs

NL84 RABO 0307 7006 82 t.n.v. RK Parochie H. Matteüs. Overweegt u een legaat? De parochie is ANBI erkend. Vraag uw notaris. Donaties voor het kist-orgel in de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk kunnen gestort worden op NL53 ABNA 0231 0151 94 t.n.v. RK Parochie H. Matteüs, betreft kistorgel.

## Colofon

**Bronwater is het parochieblad voor de r.-k. parochie Heilige Matteüs** en komt dit jaar zeven keer uit. Het bevat mededelingen en actualiteiten die voor de gehele geloofsgemeenschap binnen de kernen Hoorn, Westerblokker, Oosterblokker, Zwaag en Westwoud van belang zijn. Kopij staat in dit verband in de eerste plaats ter beoordeling van de redactie. De redactie kan artikelen inkorten en corrigeren of plaatsing weigeren.

**Kopij sluitingsdatum Bronwater nr. 5: 14 augustus.** Deze verschijnt op 29 augustus met het thema 'Start nieuwe seizoen!'. Daarna verschijnt Bronwater nog op 17 oktober en 28 november.

**Zend kopij** naar [bronwater@rkmatteus.nl](mailto:bronwater@rkmatteus.nl)

Redactie:

Hoorn: J. Entius

Zwaag en Westerblokker: R. Gitzels

Oosterblokker: I. Bruijns

Westwoud: L. van der Lubbe

Eindredacteur: B. Schaper

Verspreiding via contactadressen en in de kerk. Voor kostenreductie en behoud van het milieu streven wij naar zoveel mogelijk digitale verspreiding. Mail daartoe uw e-mailadres naar: [secretariaat@rkmatteus.nl](mailto:secretariaat@rkmatteus.nl) of gebruik de bon op pagina 10.

## Locaties



### H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk

Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn

Misintenties: e-mail [misintenties.hoorn@rkmatteus.nl](mailto:misintenties.hoorn@rkmatteus.nl)

Contact: dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur, Mignon Melfor  
De Drie Tulpen, Achterom 24a, 1621 KV Hoorn 0229-507085  
e-mail [koepelkerk@rkmatteus.nl](mailto:koepelkerk@rkmatteus.nl)



### De Opdracht

Wijkcentrum De Huesmolen

De Huesmolen 60, 1625 HZ Hoorn

Misintenties: e-mail [misintenties.risdam@rkmatteus.nl](mailto:misintenties.risdam@rkmatteus.nl)

Contact: mevr. R. Katers, tel. 0229-233686

e-mail [deopdrachtrisdam@rkmatteus.nl](mailto:deopdrachtrisdam@rkmatteus.nl)



### O.L.V. Visitatiekerk

Oosterblokker 68, 1696 BJ Oosterblokker

Misintenties: e-mail [misintenties.oosterblokker@rkmatteus.nl](mailto:misintenties.oosterblokker@rkmatteus.nl)

Contact: mevr. M. Pronk, Dirk Hulstweg 3, tel. 0229-261566

e-mail [visitatiekerk.oosterblokker@rkmatteus.nl](mailto:visitatiekerk.oosterblokker@rkmatteus.nl)



### St. Michaëlkerk

Plantage 29, 1695 BA Blokker

Misintenties: mevr. Carin Mes-Bruinenberg, tel. 0229-270825

e-mail [misintenties.blokker@rkmatteus.nl](mailto:misintenties.blokker@rkmatteus.nl)

Contact: Joke Lakeman, tel. 0229-263065

e-mail [michaelkerk.blokker@rkmatteus.nl](mailto:michaelkerk.blokker@rkmatteus.nl)



### St. Martinuskerk

Dr. Nuijensstraat 78, 1617 KD Westwoud

Misintenties: mevr. C. Brandsen, Dr. Nuijensstraat 100

e-mail [misintenties.westwoud@rkmatteus.nl](mailto:misintenties.westwoud@rkmatteus.nl)

Contact: e-mail [martinuskerk.westwoud@rkmatteus.nl](mailto:martinuskerk.westwoud@rkmatteus.nl)



### St. Martinuskerk

Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag

Misintenties: e-mail [misintenties.zwaag@rkmatteus.nl](mailto:misintenties.zwaag@rkmatteus.nl)

Contact: e-mail [martinuskerk.zwaag@rkmatteus.nl](mailto:martinuskerk.zwaag@rkmatteus.nl)



## Grootonderhoud aan de H. Martinuskerk in Westwoud



*WESTWOUD – De voorbereidingen voor het grootonderhoud zijn in volle gang. Begin juni is er een overleg geweest met de bouwkundige, die deze werkzaamheden namens de parochie van de H. Matteüs voorbereidt en begeleidt.*

Het gaat vooral om herstel van voeg- en loodwerk aan de toren en het volledig schilderen van het houtwerk van de toren en de entreepartij van de kerk. Al met al is dat een grote klus, waarvoor ook groot materieel in de vorm van steigerwerk nodig is. Aanvullend is het de bedoeling, dat de klok met verlichting volledig wordt gerepareerd. Er zijn offertes gevraagd aan verschillende aannemers en schildersbedrijven, die nu worden beoordeeld, waarna opdrachten worden verleend.

Een grove indicatie van de kosten gaat in de richting van meer dan € 50.000,- excl. btw. Er wordt een beroep gedaan op de Stichting Dorpsveiling Westwoud om een aanzienlijke bijdrage in de kosten te verlenen. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de hoofddoelstelling van de stichting om gelden te beheren voor de instandhouding van het kerkgebouw. De dorpsveilingen in de afgelopen jaren – en dus inwoners van het dorp – hebben deze gelden bij elkaar gebracht. Geweldig, dat op deze wijze een wezenlijke bijdrage kan

worden verleend aan dit grootonderhoud. Daarnaast wordt voor een deel van de werkzaamheden een restauratiesubsidie uit de rijksmonumentenpot toegekend, al is de hoogte daarvan nu nog niet bekend. De bouwkundige gaat in overleg met de gekozen aannemers om de puntjes op de i te zetten, waarna het kerkbestuur een voorstel tot opdrachtverlening ontvangt. De planning is erop gericht, dat de werkzaamheden direct na de bouwvak aanvangen.

*Henk Rood*

## Hoe verder met de oecumene in Westwoud?

*WESTWOUD – Op 8 juni j.l. zijn in de consistoriekamer van de Protestantse kerk aan de Dr. Nuijensstraat vertegenwoordigers van beide Westwoudse kerken weer met elkaar om de tafel gaan zitten om de voortgang van de oecumene te bespreken.*

Opnieuw werd tegen elkaar uitgesproken hoe waardevol en uniek het is dat we met elkaar al zo ver gekomen zijn. Doorgaan op de ingeslagen weg, onder het motto: 'er is meer wat ons bindt' was de conclusie. De ontwikkelingen in de Matteüsparochie locatie Westwoud maken de behoefte tot samenwerking met de net zo kwetsbare Protestantse gemeente nog groter. Immers er is al vanaf juni geen voorganger uit het pastoresteam voor de H. Martinuskerk meer beschikbaar. De eerste en de derde zondag van de maand vast om 9.30 uur een viering is hiermee verleden tijd. Voor de vaste

bezoekers van de kerk, koorleden, kosters, dirigent, organist en het parochie-team komt er een eind aan een jarenlange traditie. Een verlies wat begrijpelijkerwijs ook verdriet met zich meebrengt.

Maar in deze tijd van verlies en loslaten is de mening van de deelnemers aan het oecumenisch overleg dat ze het toch nog fijner vinden energie te steken in dit oecumenisch proces dan in een buurdorp te gaan kerken. Het gaat hen in eerste instantie vooral om: 'op elkaar betrokken, een echte dorpsgemeenschap te zijn'. En als dat niet meer haalbaar is, zou men over het algemeen nog eerder voor de gang naar de kerk in Hoogkarspel kiezen dan de andere kant op, naar Zwaag.

De themavieringen die met elkaar worden voorbereid in groepjes met wisselende samenstelling, gaan



dit jaar over de Werken van Barmhartigheid. We vieren in Westwoud ook al jaren de schoolvieringen, Kerstmis en Goede Vrijdag samen. Meestal ondersteund door koor EigenWijs. Het voornemen is om nog beter met elkaar te gaan samen te werken.

Voor de zomer staat nog één viering met dit thema in de planning, na de zomer gaat het gewoon

door. Deze vrolijke openluchtviering, voorbereid door Margreet Hand, Manny de Greeuw, Saskia van Buren en ds Marina Slot wil ik van harte bij u aanbevelen.

29 juli 19.00 uur  
**Zomerse Openluchtviering**  
in Westwoud  
In de tuin van de pastorie;  
dr. Nuijensstraat 80  
Westwoud  
Koffie/thee na afloop.



## Zomerseizoen 2017

*HOORN – Het actiecomite van de Stichting Koepelkerk zet zich deze maanden weer in om onze monumentale kerk voor het publiek open te stellen. De roosters van de kerkwachters zijn weer gemaakt voor de komende tijd. Vele vrijwillig(st)ers zijn weer bereid gevonden om een paar uurtjes toezicht te houden wanneer de kerk geopend is.*

Het blijft belangrijk, dat nieuwe/jongere vrijwilligers zich ook bij ons melden om in de toekomst de openstellingen te blijven voorzetten. Voor meer informatie kunt U zich altijd bij ons melden.

De openstelling van de kerk is deze zomer zoals we dat al vele jaren doen: vanaf half juni tot eind augustus is de kerk tijdens de zomermarkten op alle woensdagen geopend van 10.30 uur tot 16.30 uur. Iedere donderdagmiddag tijdens de Hoornse kaasmarkten van 12.00 uur tot 16.00 uur. En zoals we dit al vele jaren doen zijn we iedere zaterdag en zondagmiddag open van 12.00 uur tot 16.00 uur. Dit doen we zoveel mogelijk het hele jaar door.

Tijdens de woensdagmarkten is er ook een tweedehands boeken- en platenmarkt achter in de Koepelkerk. Tevens kunt u bij onze kraam religieuze artikelen kopen. De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoudsfonds van de Stichting Koepelkerk. U kunt zich ook hier melden als donateur van de Stichting Koepelkerk. Een nieuwe folder en informatiebulletin is ook achterin de Koepelkerk verkrijgbaar. Wij wensen iedereen een mooie zomer

*Kees de Greeuw. keesdegreeuw60@gmail.com*

## Lokale uitvaartverenigingen

Op het gebied van het verzorgen van uitvaarten vervullen de lokale uitvaartverenigingen een belangrijke functie. Het zijn van oorsprong parochiële uitvaartverenigingen, ontstaan uit de plaatselijke geloofsgemeenschappen. De verenigingen worden bestuurd door vrijwilligers en men heeft invloed op het beleid van de vereniging. Het bestuur heeft een controlerende taak op de uitvaartnota en de leden ontvangen een (natura) tegemoetkoming op de uitvaartkosten. De verenigingen werken zonder winstoogmerk, een belangrijk gegeven!

**Belt u bij een sterfgeval éérst de plaatselijke vereniging!**



### Hoorn: 'St. Petrus'

Meldnr: Gijs van Hulst, 0229-755484  
Secretaris/ledenadministratie:  
Hr. Sj. Lakeman 0229-543776  
e-mail: st.petrus@ziggo.nl  
website: www.sintpetrushoorn.nl



### Westwoud: 'In Paradisum'

Meldnr: Bertus van Kampen,  
06 207440 12  
b.g.g.: Yvonne Appelman 06-10631376  
Secretaris: Harry Kors 0228-562343  
e-mail: info@in-paradisum.nl  
website: www.in-paradisum.nl



### Oosterblokker: 'St. Barbara'

Meldnr: Monique Bankras of  
Lian Kroon, 06-11444417  
Penningmr/ledenadministratie:  
Hr. W. Ettema 0229-262710  
e-mail: wil\_ettma@zonnet.nl



### Westerblokker: 'St. Jozef'

Meldnr: Monique Bankras of  
Lian Kroon, 06-11444417  
Secretaris/ledenadministratie:  
Mw. C. Schouten 0229-210183  
e-mail: corine.pierre@gmail.com

### Zwaag en Zwaagdijk-West: 'St. Barbara'

Meldnr: Monique Bankras of  
Lian Kroon, 06-11444417  
Secretaris/ledenadministratie:  
Hr. A. M. Gitzels 0229-270360  
e-mail: am.gitzels@quicknet.nl

## Stugge Westfriezen?

De Westfriezen, ze worden wel 'stug' genoemd. Dat kan negatief worden geïnterpreteerd, maar bij Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, wordt de zogenoemde 'stugheid' van de Westfriezen zeer positief verstaan en wel in de betekenis van karaktervast en zeer gelovig. Want mede dankzij de stugheid der Westfriezen, heeft de Westfrieze Bedevaart, de stormachtige tijden die de Katholieke Kerk heeft gekend doorstaan en overleefd. De eerste Bedevaart werd al georganiseerd in 1908, kort

na de herontdekking van het zogenoemde 'Putje' van Heiloo. Dat was nog voordat er zelfs maar een kapel gebouwd was! Dit jaar, 17 september, wordt deze oudste bedevaart van het Heiligdom voor de 110e keer georganiseerd. Uiteraard is iedereen van harte welkom. De bedevaart begint om 10.30 uur met de viering van de Heilige Eucharistie. Nars Beemster, geboren in het Westfrieze De Weere, de voormalig rector van het Heiligdom, is voorganger. Vanaf 12.45 is er tijd voor persoonlijk stil gebed en om 13.15 wordt de bedevaart afgesloten met plechtig Lof met samenzang.



Westfrieze dame in gebed bij het devotiekruis bij 'Het Putje'  
(archieffoto O.L.V. ter Nood uit 1912)

*Nars Beemster*



# Het verhaal van een vermoord pubermeisje en een gouden kistje

*Ik wil met u op zoek gaan naar oude, ongekende en soms vergeten schatten van de kerk. We doen dat in Rome zelf. Ik schrijf u de verhalen, ontroerend en aangrijpend. In filmpjes neem ik u mee naar oude pleintjes en straatjes, kerken en paleizen. Al die schatten die we lezen, zien en horen getuigen ervan hoe rijk we zijn aan barmhartigheid. Een barmhartigheid die van God komt en van mensen. Een barmhartigheid die wij op onze beurt ook mogen doorgeven aan anderen.*

Ze was misschien nog maar dertien jaar oud. Maar ja in die Romeinse wereld kon het gebeuren dat de politieofficier – of was het de burgemeester? – haar op zijn feest uitnodigde. Het meisje moet zo iets geantwoord hebben als 'Ik ken die feesten van u. Ik doe daar niet aan mee! Ik hoor bij Jezus en bij de mensen die deze wereld anders willen!'. De man voelde zich diep beledigd. Hij liet haar gevangen nemen. Ze werd te koop aangeboden op de hoerenmarkt bij het grote circus wat nu de piazza Navona is. Daar moest ze zich uitkleden. Maar God was er ook nog! Op het zelfde moment dat ze haar kleren moest uittrekken liet God de haren van haar hoofd groeien tot een prachtig kleedje om haar heen.

Daar stond ze dan... en ze werd hoe ze heette: Agnes. Want haar naam was afgeleid van het Latijnse woordje agnus. En dat betekent lammetje.

De mannen waren woest. Agnes moest verbrand worden. Ze kwam op de vuurstapel. Maar het vuur spetterde zo dat de vonken de soldaten in brand staken. En Agnes had niets. Uiteindelijk hebben ze haar met een zwaard vermoord. De andere christenen begroeven haar in de catacombe. Een week later zagen de gelovigen in de catacombe Agnes staan. Ze had een gouden jurk aan. Ze droeg een verlovingsring: de ring dat ze bij Jezus hoorde. En aan haar voeten stond een lammetje.

De mensen in Rome zijn haar nooit vergeten. Op de dag dat zij vermoord werd, 21 januari, worden bij haar graf twee lammetjes geschoren, de eerste lammetjes in Rome. De wol van deze lammetjes wordt in een gouden kistje gedaan. Dat gouden kistje wordt voor

het graf van Petrus geplaatst onder het altaar in de Sint Pieter. Iedereen kan het daar zien staan. Hoog boven het graf van Petrus staat in de koepel van de basiliek geschreven wat Jezus tegen Petrus gezegd had: 'Wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen'.

Op 29 juni, de feestdag van Petrus en Paulus gaat het gouden kistje open. Zusters hebben van de wol kleine witte stolaatjes gemaakt. De paus legt op die dag zo'n stolaatje op de schouders van alle nieuwe aartsbisschoppen. Met dit gebaar mag de bisschop weten dat hij van Jezus de taak heeft gekregen om al de onschuldige lammetjes in zijn bisdom op de schouder te nemen: 'wees een goede herder, zoals Jezus was'. Er zijn zoveel onschuldige mensen die bedreigd worden. De bisschop en zijn kerk moeten hen hoeden en beschermen.

Ook Jezus zelf is als een lam gestorven, volkomen onschuldig is Hij vermoord. Misschien is het u wel eens opgevallen. Op de wapens van de landen van deze wereld prijken vaak alle mogelijke roofdieren: leeuw, beer, adelaar, draak, panter, haan. Op het wapen van het koninkrijk van Jezus staat een lammetje, het slachtoffertje van al die roofdieren.

Als u in de Sint Pieter bent, kijk dan even onder het altaar. Tussen 21 januari en 29 juni staat daar het gouden kistje met wol dat ons vertelt van Agnes.



Zie ook:  
<http://academie.vnb.nl/index.php?sp=24>  
en  
<http://academie.vnb.nl/index.php?sp=34>



*Rob Mascini  
Theoloog en diaken van het bisdom Haarlem-  
Amsterdam, gids bij de VNB*

# Vrijwilligerswerk en motivatie



*Het is een mooi en bijzonder jaar geweest. Eugène Jongerden heeft net afscheid genomen en gaat op weg naar Amstelveen. Voor iedereen is er digitaal een fotoalbum van de afscheidsviering op 1<sup>e</sup> pinksterdag beschikbaar via: <https://myalbum.com/album/lkyfyTCr2q1D>*

Het was een hele mooie dag, een goed gevulde kerk en vele vrijwilligers die alles tot in de puntjes verzorgd hadden.

De motor van de H. Matteüsparochie zijn de parochianen en de vrijwilligers. Tijdens deze periode waarin Marco en René het pastoresteam zijn, hebben zij onze steun en inzet extra nodig. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we een levende parochie zijn en blijven.

Deze periode is ook de vakantieperiode, het woord vakantie komt uit het latijn namelijk vacatio. Dit is afgeleid van het werkwoord vacare, dit houdt zoveel in dat u vrij bent van verplichtingen. U doorbreekt de dagelijkse gewoonten en bezigheden. Dit houdt aan de andere kant in dat er dus ruimte komt voor andere dingen. Ruimte voor ontspanning en waar ontspanning is kan creativiteit en inzicht ontstaan.

Natuurlijk wil ik grote dank uitspreken naar alle vrijwilligers, maar het is ook een mooie tijd om na te denken over wat u drijft als vrijwilliger. De intrinsieke motivatie (motivatie die van binnenuit komt) is een belangrijke drijfveer om vrijwilligerswerk te doen.

Iedereen heeft zijn of haar eigen reden om vrijwilligerswerk te doen. Wat wij als parochie graag willen doen is aansluiten bij de behoefte van vrijwilligers. Het kan zijn dat u bijscholing, feedback of iets anders nodig hebt. Als u wilt praten over uw motivatie en hoe wij als parochie nog iets extra's kunnen betekenen, dan wil ik u graag uitnodigen voor een gesprek in het Matteüs Huys in Zwaag.

Een hele fijne vakantie periode toegewenst.

*Bart Brieffies-Bielsma,  
parochiecoördinator*





## Westfrieze Lourdes Vliegreis 2017

*'Pelgrims worden tot niets verplicht, maar automatisch doe je mee met de groep. Het gevoel van saamhorigheid is zeer sterk aanwezig. Een gesprek hier en daar, de gezelligheid; ik heb het als zeer prettig ervaren. De muren om de mensen gaan weg; mensen durven zichzelf te laten zien. Het is niet belangrijk wat je doet of wat je bent, maar juist WIE je bent telt!' (Deelnemer Westfrieze Lourdes Vliegreis 2016).*

Per 16 mei telt dé Westfrieze Lourdes Vliegreis 2017 (27 sep t/m 2 okt) 41 deelnemers.

Wilt u dit jaar ook mee? Er zijn nog vrije plaatsen, in het groepshotel en in het zorghotel. Meld u aan voordat de optie op de resterende plaatsen verloopt! Op de voorbereidingsbijeenkomst op woensdag 6 september – in de protestantse kerk te Hoogkarspel – vindt (her) kennismaking plaats, wordt praktische informatie verstrekt en kunt u met al uw vragen terecht.

Voorlopige vertrektijden heenreis.  
Bus: 07.45 Hoogkarspel katholieke kerk, 08.25 Hoorn tankstation Esso bij McDonald's. Vliegtuig: 14.10 Maastricht Airport. Ca. 10 dagen voor vertrek worden de reisbescheiden, vluchtnummers en definitieve vliegtijden naar de deelnemers verstuurd. De vluchtnummers en vliegtijden zijn rond de dag van heen- en terugreis ook te vinden op NOS-Teletekst (pag. 768 1/7 t/m 2/7 Maastricht Airport) en op internet [www.maastrichtairport.nl](http://www.maastrichtairport.nl)

Aanmelding en informatie voor onze H. Matteüs-parochie bij:

Hoorn: Harrie Dol, Jan Willemszstraat 9, 0229-218534

Zwaag: Corrie Karsten, Dorpsstraat 268, 0229-261406

Westerblokker: Akke Kuiper, Coxlaan 38, 0229-230126

Oosterblokker: Agnes Slot, Oosterblokker 71, 0229-262925

Westwoud: Elly Doodeman, Wentelaar 6, 0228-563267



## Pauspareltje

*12 mei 2017, Meditatie in de Kleine Kapel van de Verschijningen in Fatima*

We begaan een grote ongerechtigheid tegen God en Zijn genade wanneer we zeggen dat de zondaars in de eerste plaats gestraft worden door Zijn oordeel zonder dat zij eerst door Zijn barmhartigheid vergeven worden, zoals het Evangelie laat zien! Wij moeten de barmhartigheid laten voorgaan op het oordeel en Gods oordeel zal in ieder geval in het licht van Zijn barmhartigheid geveld worden.

Natuurlijk ontkent Gods barmhartigheid de gerechtigheid niet, want Jezus heeft de consequenties van onze zonde met de verdiende straf op zich genomen. Hij ontkent de zonde niet maar heeft er voor ons op het kruis voor betaald. En zo zijn wij in het geloof dat ons met Christus' kruis verenigd, van onze zonden bevrijd. Zetten wij dan iedere vorm van angst en vrees opzij, want dat past niet voor iemand die bemind wordt. 'Telkens als wij naar Maria kijken, geloven we in de revolutionaire kracht van tederheid en genegenheid. Bij haar zien we dat nederigheid en tederheid geen deugden zijn van de zwakken, maar van de sterken voor wie het niet nodig is de ander slecht te behandelen om zich belangrijk te weten. (...) Gedreven door rechtvaardigheid en tederheid, door beschouwing en het op weg gaan naar de ander, maakt haar tot een kerkelijk model voor de evangelisatie.'

Moge ieder van ons met Maria een teken en sacrament van Gods barmhartigheid worden die altijd en alles vergeeft.





# In de voetsporen van Paulus



**6-Daagse bedevaart naar Malta**  
*Na de succesvolle bedevaart naar Israël gaat de parochie Heilige Matteüs van 6 t/m 11 november 2017 naar Malta. Pastoor Jongerden en parochiecoördinator Bart Brieffies nemen je mee in de voetsporen van Paulus op dit prachtige eiland.*

## **Bedevaartprogramma**

Wonderschone natuur, vele cultuur-historische bezienswaardigheden én het eiland waar de apostel Paulus schipbreuk leed: genoeg redenen om Malta te gaan ontdekken.

Je bezoekt de hoofdstad Valletta waar je een schitterend uitzicht hebt op de drie oude steden van Malta; Cospicu, Senglea en Vittoriosa. In een van de oudste kerken op het eiland, de Sint-Paulus Schipbreukkerk ontdekken we voor het verhaal van de schipbreuk van Paulus waardoor hij op Malta terecht kwam. Ook bezoek je de plek waar Paulus schipbreuk heeft geleden in Rabat met de beroemde Paulusgrot waar de apostel gewoond heeft. Je gaat terug naar de eeuwen vóór Christus in de tempels van Ggantija en Hagar Qim en bezoekt het zustereiland Gozo met Maria bedevaartoord Ta' Pinu.

Op Malta ontbreekt een boottocht naar de Blauwe Grot natuurlijk niet en maak je een korte wandeling met spectaculair uitzicht op de Girgenti Vallei naar het bedevaartsoord van de Maltezers: de openlucht kapel van Madonna van Gorgenti.

Vanuit je driesterrenhotel in Mellieha reis je dagelijks naar de verschillende plaatsen. Het eiland is niet groot; binnen een uur rijd je van de ene kant naar de andere kant van het eiland. Let op, je vliegt weer vroeg in de ochtend (7.20 uur) terug naar Nederland waar je vóór de middag aankomt.

## **Kunt u deelnemen aan deze reis?**

Aan deze pelgrimsreis kunnen pelgrims deelnemen die meer dan één uur zelfstandig kunnen lopen in een normaal tempo en die zelfstandig een trap op- en af kunnen lopen en zelfstandig kunnen instappen in een vervoermiddel.

## **Reisdata en reisnummer**

6 t/m 11 november 2017 MA1701

## **Tarief**

Pelgrim € 749,-  
(eenpersoonskamertoeslag € 150,-)

## **Boekingsinformatie**

- Er geldt een minimum deelname van 30 personen. U krijgt uiterlijk 4 weken voor vertrek bericht als de reis niet doorgaat.
- Indien u geen kamergenoot opgeeft, krijgt u automatisch een eenpersoonskamer.

## **Inclusief**

- Retourvlucht met Air Malta inclusief alle toeslagen en een stuk ruimbagage
- Transfers in Malta per luxe touringcar
- Veerboot van / naar Gozo
- Vijf nachten verblijf in driesterrenhotel Pergola op basis van volpension en een tweepersoonskamer
- Lunch op dag 1 in het vliegtuig en ontbijtpakket op dag 6
- Alle entreegelden voor de genoemde onderdelen
- Lokale Nederlandstalige gids van dag 2 t/m 5
- Toeristenbelastingen
- Bijdrage Calamiteitenfonds



## **Exclusief**

- Reis - en annuleringsverzekering
- Consumpties en overige uitgaven van persoonlijke aard
- Overige entreegelden en fooien
- Reis van je woonplaats naar de luchthaven in Nederland v.v.
- Mogelijke extra toeslagen (in- dien wijzigingen in de vervoers- kosten of verschuldigde (nieuwe) heffingen – zoals brandstoftoeslagen – daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich het recht voor deze door te berekenen aan de pelgrims)

## **Meer informatie**

Bart Brieffies-Bielsma; 06-36306043  
parochiecoördinator@rkmatteus.nl





## ‘De Opdracht’ sluit op termijn

*HOORN RISDAM – Het liturgisch centrum ‘de Opdracht’, oftewel de kerkzaal in de Huesmolen Risdam gaat op termijn sluiten.*

Onze vaste bezoekers verwachten dit al een aantal jaren. Vaak kregen wij de vraag, wanneer gaan we dicht. Of sommigen wisten al een datum te noemen. En ook was vaak de reactie we moeten er voor vechten hoor, we moeten deze mooie ontmoetingsplek behouden. Het is zo waardevol.

Maar helaas, waar velen al bang voor waren is nu werkelijkheid geworden. Aanvankelijk was het idee om op 1 juli 2017 de kerkzaal te sluiten, maar daar konden wij –

team Risdam – het niet mee eens zijn en hebben bedongen dat wij tot en met Pinksteren 2018 willen kerken. Zodat wij de tijd hebben om op een waardige manier uiteen te gaan. Deze tijd is ons gegeven en wij zijn daar erg blij mee.

Denkt u nu niet dat wij hier niet droevig om zijn, zeker wel. Maar we moeten ook realistisch zijn en ons verstand gebruiken. Het wordt n.l. al moeilijker om vrijwilligers te vinden en is het al zover dat wij de opengevallen plekken niet meer kunnen invullen. Dat geldt voor alle taken die wij kennen om zondags met elkaar ons geloof te kunnen vieren. Ook het pastores bestand loopt terug, en hebben wij onder-

steuning van pastores die met emeritaat zijn. Dat kan wel voor even, maar kan geen vaste manier van werken worden. Dus daarom moeten wij ons verstand gebruiken en het met elkaar verwerken. Om alvast te wennen aan deze nieuwe situatie gaan wij op de derde zondag van de maand (ingaaande 1 oktober) alvast kerken in Zwaag om de overgang niet moeilijk te maken. Het geeft gelegenheid om alvast wat te wennen. Wij hopen dat wij elkaar daar regelmatig weer ontmoeten bij de koffie na de viering. Want dat is ons beloofd: er komt een pantry voor de nazit.

Tot zover deze berichtgeving over de aankomende verandering van de kerkgang in Risdam. Laten wij dit met elkaar dragen en positief blijven zodat wij op een mooie manier kunnen afsluiten. Wij houden u zeker op de hoogte over de gang van zaken.

*Namens het team Risdam, Riet Katers*



## Pastoor Eugène Jongerden

Hoe hebben wij jou de afgelopen dertien en een half jaar gezien en waarin hebben wij jou gewaardeerd? We willen dat uitdrukken aan de hand van jouw naam:

Priester en pastoor  
A nimator zijn van reizen naar Rome en Israël  
S amen onderweg zijn  
T rouw zijn aan familie en vrienden  
O verleggen in vele werkgroepen  
O uders begeleiden naar de doop van hun kind  
R eligieus bewogen



E ucharistie vieren  
U niek acteur tijdens de ‘Herberg’  
G ebedsestafette initiëren  
E nergieke tred  
N ieuw blijven kijken ook naar de toekomst  
E ngagement met ‘Geloof en Licht’, Kevelaer, Lourdes



J eudje, je vertrouwde (t)huis  
O rganisator van activiteiten  
N iet opgeven na teleurstellingen  
G emeenschap bij elkaar houden  
E erste Heilige Communie en Vormsel begeleiden  
R ouwen en trouwen, bijstaan op scharniermomenten  
D iaconaal en dienend zijn  
E indverantwoordelijke van fusieparochie r.-k. H.Matteüs  
N ieuwe uitdaging in r.-k. Amstelland

Dank je wel dat we jou mochten leren kennen en voor het vertrouwen dat je ons hebt gegeven in onze inzet. Dank voor de fijne samenwerking en zeker tot ziens.

*Marty en Coen van Hagen*



## Bedevaart naar Fatima

In 2017 is het 100 jaar geleden dat de H. Maagd Maria tussen 13 mei en 13 oktober een zestal keer is verschenen aan drie herderskinderen. Maria had belangrijke boodschappen voor hen over het geestelijk leven van de mensen en de vrede in de wereld (het is immers midden in de Eerste Wereldoorlog). In de loop van de tijd is Fatima uitgegroeid tot een van de belangrijkste Mariaheiligdommen in de wereld. Vanwege het eeuwfeest van de verschijningen organiseert het Bisdom Haarlem-Amsterdam van 11 t/m 16 september een bescheiden bedevaart naar Fatima en Lissabon. Er is slechts plek voor zo'n zestig pelgrims en een zeer beperkt aantal eenpersoonskamers.

### Agenda

3 juli		Bedevaart Kevelaer
29 juli	19.00	* Oec. openluchtviering Westwoud
13 aug	11.00	* Kermismis Hoorn; botsautootjes
11 sept		* Bedevaart Fatima
17 sept		* Bedevaart Heiloo
27 sept		* Westfrieze Lourdes vliegreis 2017
4 nov		Dorspeiling Oosterblokker
6 nov		* Bedevaart Malta

\* Meer informatie vindt u elders in deze Bronwater

Na de vlucht naar Lissabon reizen we per touringcar door naar Fatima. Na aankomst maken we een rondleiding over het heiligdom en wordt het verhaal van Fatima verteld. De volgende dag (dinsdag) bezoekt u Aljustrel, waar we de Kruisweg bidden en later op de dag de geboortehuizen van de herderskinderen en de parochiekerk. We vieren deze dag (met andere Nederlandse groepen) de eucharistie in de Verschijningskapel, de plek waar Maria 100 jaar geleden is verschenen. We nemen ook deel aan de sacramentsprocessie, het rozenkransgebed en de lichtprocessie. Woensdag 13 september is een van de verschijningsdata. We nemen die dag deel aan de plechtigheden van het heiligdom (o.a. een plechtige pontificale hoogmis). Op 14 september nemen we afscheid van Fatima en gaan we richting Lissabon. We bezoeken onderweg een fraai klooster in Batalha en het traditionele vissersdorp Nazaré. Op 15 en 16 september bezoeken we Lissabon, met o.a. een stadswandeling o.l.v. een Nederlandse gids. Op de laatste dag bezoeken we Cristo Rei (een standbeeld van Christus Koning) bij Lissabon-Almada, waar we het uitzichtpunt bezoeken en een afscheidsviering hebben. In de avond vliegen we weer terug naar Nederland.

Meer informatie over dit diocesane aanbod vindt u in het paasnummer van de SamenKerk. Achter in uw kerk liggen folders of kijk op: [www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl](http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl) of de website van VNB: [www.vnb.nl](http://www.vnb.nl)

Aanmelding voor deze reis verloopt via de VNB. De inschrijving sluit op 1 augustus 2017.

### Aanmelding vrijwilliger/Bronwater digitaal

Vul de bon in en stuur deze naar

Parochiesecretariaat Matteüs Huys, Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag

Ik wil graag vrijwilliger worden. Mijn voorkeur gaat uit naar bijvoorbeeld: werkgroep kosters, avondwake, misdienaars, onderhoud gebouwen, koffiezetten, kerkwerken, etc.

Ik wil Bronwater graag digitaal ontvangen via mijn e-mailadres

Dhr. /  Mevr:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

Geboortedatum:

E-mailadres:

Ik ben parochiaan in: Hoorn, Oosterblokker, Westerblokker, Westwoud, Zwaag. Anders: (s.v.p. omcirkelen of invullen)

## Kermismis in Hoorn

*HOORN – Tijdens de Hoornse kermis wordt op zondag 13 augustus voor de 11e keer de traditionele kermismis opgedragen in de kermisattractie van de autoscooters aan de Gedempte Turfhaven. Aanvang 11.00 uur. In de Koepelkerk is op 13 augustus geen viering.*

Voorganger is kermis aalmoezenier Pater Bernhard van Welzenes. Muzikale medewerking van het Rouw- en Trouwkoor o.l.v. Nia Vriend. De combinatie van een kerkdienst en de botsauto's lijkt een bijzondere, maar niets is minder waar. Kermis is namelijk een verbastering van kerkmis. Een jaarmarkt die van oorsprong werd gehouden om de patroonheilige van een woonplaats te eren.

U bent van harte welkom bij deze bijzondere kermisviering.



## Vieringen in woon- en zorgcentra

### Avondlicht

Geen gegevens bekend.

**Lindendael en De Hoge Hop** Elke zondagochtend gebedsviering voor bewoners en familie.

**Betsy Perk** Iedere eerste vrijdag van de maand om 15.30 uur oecumenische vieringen in het restaurant voor bewoners en ouderen uit de wijk en belangstellenden.

vrijdag 7 juli ds. Jacob Meinders

vrijdag 4 augustus Pastor Paul Nanninga

vrijdag 1 september ds. Rudolf Kooiman

vrijdag 6 oktober ds. Tineke van Lente-Griffioen

vrijdag 3 november ds. Luuk van Loo

vrijdag 1 december pastor Ton Heijboer

**Westerhaven** Elke vrijdagmorgen om 9.45 uur viering door parochianen. pastor of dominee.

**Jozefpark Westerblokker** Gedurende de verbouwing geen vieringen.

**Perelaar Zwaag** Elke laatste vrijdag van de maand 16.30 uur.

**Westfries Gasthuis** Eerste en derde zondag van de maand voor patiënten en familie.

## Dopen

Hieronder vindt u het doopschema van de H. Matteüsparochie voor de locaties Hoorn, Zwaag, Westerblokker en Oosterblokker. We werken met vaste data. Dat is duidelijk voor de pastores en zo kunnen wij doopvieringen goed inplannen. Het kan voorkomen dat er meer kinderen worden gedoopt tijdens een doopviering. Houd er rekening mee dat de kerklocatie wordt vastgezet op chronologische volgorde: de locatie van de eerste aanmelding heeft voorrang. Iedere maand is één pastor verantwoordelijk voor alle dopen binnen de parochie. De doopvieringen beginnen om 13.00 uur.

Ter voorbereiding komen ouders en peter en meter tweemaal bijeen in de pastorie van de St. Martinuskerk in Zwaag. Deze bijeenkomsten staan gepland in de maand voorafgaand aan de doopviering. Als u uw kind wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met Tiny de Boer, tel. 0229-210657 of met het secretariaat van de Matteüsparochie, email: [secretariaat@rkmattaus.nl](mailto:secretariaat@rkmattaus.nl). Voor meer informatie kunt u ook bij hen terecht. Voor doop en voorbereidingen in Westwoud kunt u contact opnemen met Yvonne Appelman, tel. 0228-561369. In onderling overleg wordt dan een doopdatum vastgelegd.

### Schema van doop en voorbereiding:

Doopmaand	Vorbereiding	Doopheer
1 en 8 oktober	12 en 19 september	Marco Cavagnaro
12 en 19 november	10 en 17 oktober	René Visser
10 en 17 december	14 en 21 november	Marco Cavagnaro

## Kennismaking met gregoriaans

Op 6 september start de Schola Cantorum weer met repeteren. Dit herenkoor zingt gemiddeld één keer per maand hoofdzakelijk in de Koepelkerk. De eerste vier repetities worden voorafgegaan door een korte kennismakingsles over het gregoriaans. Mocht u overwegen om een keer te komen meezingen dan is het moment om in te stappen! In vier sessies van een half uur krijgt u uitleg over het gregoriaanse notenschrift, stemvorming en de ontstaansgeschiedenis van het gregoriaans. Vervolgens wordt er gerepeteerd zoals gebruikelijk. Heren zijn welkom om te komen meezingen en de instapcursus begint op 6 september en duurt tot en met 27 september van 16.00-17.30 uur.

*Meer informatie bij de dirigent van het koor: Mark Heerink  
[m.heerink@planet.nl](mailto:m.heerink@planet.nl). Telefoon 06-23400843*

## Familieberichten

### In memoriam

**Door de dood hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare parochianen:**

Elisabeth Maria (Bep) Schipper + 10-05-2017 84 jaar

Divera Maria (Vera) Neefjes-Paauw + 13-05-2017 79 jaar

Nicolaas Bernardus (Nico) Onneweer + 20-05-2017 73 jaar

Agatha Wilhelmina (Ada) Andrioli-Knol  
+ 23-05-2017 80 jaar

Elisabeth (Bep) Kruijff + 26-05-2017 95 jaar

Antonius (Antonius) Theodorus Bakker  
+ 31-05-2017 76 jaar

Theodorus Petrus (Theo) Bos + 09-06-2017 87 jaar

Thea Srimoeljani (Oh Poen Hwa) + 09-06-2017 78 jaar

Jaring Ane Sierkstra + 10-06-2017 94 jaar

Anna Johanna (Annie) Molenaar-Groen  
+ 12-06-2017 85 jaar

Johannes Reinierus (Jan) Sachs + 14-06-2017 75 jaar

**Wij wensen de nabestaanden kracht en sterkte toe bij het dragen van het verlies.**

### Gedoopt

**In onze geloofsgemeenschap zijn door het sacrament van het doopsel opgenomen:**

Lars Edwin Bakker j. \* 09-02-2017

Lucas Hendricus Cornelis Valks j. \* 07-05-2014

Sanne Johanna Adriana Valks m. \* 07-05-2014

Ramses Hillebrand Bakker j. \* 25-01-2017

Khuong Duy Huynh j. \* 03-07-2015

Ana Florence Jong m. \* 19-02-2017

Lars Adrianus Vreeker j. \* 04-02-2017

Pieter Johannes Maria Kuiper j. \* 05-04-2017

**Moge hun naam geschreven staan in de palm van Gods hand.**

### Huwelijk

**In onze geloofsgemeenschap zijn door het sacrament**

**van het huwelijk in de echt verbonden:**

Binh Tran Maicong en Miranda Poffijn

03-06-2017 in Nibbixwoud

**Wij bidden voor zegen op hun pad.**

## Parkeerkaart zoek!

Sinds een paar weken is op het secretariaat van de 'Drie Tulpen' aan het Achterom in Hoorn een parkeerkaart zoek. Wellicht heeft iemand hem per ongeluk in zijn auto laten liggen. Wij zien de kaart graag weer terug op de 'Drie Tulpen', Achterom 24A. Bij voorbaat dank.

*Parochieteam Hoorn centrum*

# Vieringen

E = Eucharistieviering

Wijzigingen voorbehouden  
Actuele informatie: [www.rkmatteus.nl](http://www.rkmatteus.nl)

## Hoorn Centrum

Elke zondag:

9.30 Getijdengebed (behalve op feestdagen)

- 2 juli 11.00 E kap. Cavagnaro met Voces  
Cyriaci met koffie na afloop
- 9 juli 11.00 E kap. Cavagnaro met Middenkoor
- 16 juli 11.00 E past. Koning met Schola  
Cantorum en cantor
- 23 juli 9.30 E parochiële viering in Zwaag
- 30 juli 11.00 E kap. Cavagnaro
- 6 aug 11.00 E kap. Cavagnaro; koffie na afloop
- 13 aug 9.30 E parochiële viering in Zwaag  
11.00 E Kermisviering bij de botsauto-  
tjes met aalmoezenier van Welzenes
- 20 aug 11.00 E kap. Cavagnaro
- 27 aug 11.00 E kap. Cavagnaro
- 3 sept 11.00 E kap. Cavagnaro; kruisjesviering  
met koffie na afloop
- 10 sept 11.00 E kap. Cavagnaro
- 17 sept 11.00 E kap. Cavagnaro
- 24 sept 10.00 E parochiële viering in Zwaag;  
startzondag
- 1 okt 11.00 E kap. Cavagnaro; koffie na afloop

## Hoorn Risdam

- 2 juli 9.30 E pastor Koning en organist Jan  
Louter
- 9 juli 9.30 viering door parochianen
- 16 juli 9.30 woord- en communieviering door  
diaken Visser en gem. koor Grote Waal
- 23 juli 9.30 E parochiële viering in Zwaag
- 30 juli 9.30 viering door parochianen
- 6 aug 9.30 woord- en communieviering door  
diaken Visser
- 13 aug 9.30 E parochiële viering in Zwaag  
11.00 E Kermisviering bij de botsauto-  
tjes met aalmoezenier van Welzenes
- 20 aug 9.30 E pastor Koning
- 27 aug 9.30 viering door parochianen
- 3 sept 9.30 viering door parochianen
- 10 sept 9.30 viering door parochianen
- 17 sept 9.30 viering door parochianen en  
Muziek Ensemble
- 24 sept 10.00 E parochiële viering in Zwaag;  
startzondag
- 1 okt 9.30 E pastor Koning

## Zwaag

Doordeweek: E woensdag en donderdag  
9.00 in Lourdeskapel  
WoCo eerste vrijdag van de even maand  
19.00 in Lourdeskapel

- 2 juli 9.30 E kap. Cavagnaro met samenzang
- 9 juli 9.30 E kap. Cavagnaro met samenzang
- 16 juli 9.30 E past. Granneman met samenzang
- 23 juli 9.30 E parochiële viering past.  
Granneman

- 30 juli 9.30 E kap. Cavagnaro met samenzang
- 6 aug 9.30 E kap. Cavagnaro met samenzang
- 13 aug 9.30 E parochiële viering kap.  
Cavagnaro
- 20 aug 9.30 E kap. Cavagnaro met samenzang
- 27 aug 9.30 E kap. Cavagnaro met samenzang
- 3 sept 9.30 E kap. Cavagnaro met Marcanto
- 10 sept 9.30 E gezinsviering kap. Cavagnaro met  
Sterren en Stars
- 17 sept 9.30 E kap. Cavagnaro met samenzang
- 24 sept 10.00 E parochiële viering; startzondag  
met kap. Cavagnaro en Marcanto
- 1 okt 9.30 E kap. Cavagnaro met samenzang

## Westerblokker

Doordeweek: 9.00 E dinsdag en vrijdag

Voor een weekendviering bent u welkom  
op een van de andere lokaties in de  
Michaëlparochie

## Oosterblokker

- 1 juli 19.00 E kap. Cavagnaro met samenzang
- 8 juli 19.00 E kap. Cavagnaro met samenzang
- 15 juli 19.00 E past. Granneman met samenzang
- 22 juli 19.00 E past. Granneman met samenzang
- 23 juli 9.30 E parochiële viering in Zwaag
- 29 juli 19.00 E kap. Cavagnaro met samenzang
- 5 aug 19.00 E kap. Cavagnaro met samenzang
- 12 aug 19.00 E kap. Cavagnaro met samenzang
- 13 aug 9.30 E parochiële viering in Zwaag
- 19 aug 19.00 E kap. Cavagnaro met samenzang
- 26 aug 19.00 E kap. Cavagnaro met samenzang
- 2 sept 19.00 E kap. Cavagnaro met Zingenderwijs
- 9 sept 19.00 E kap. Cavagnaro met samenzang
- 16 sept 19.00 E kap. Cavagnaro met St. Caecilia
- 23 sept geen viering
- 24 sept 10.00 E parochiële viering in Zwaag;  
startzondag
- 30 sept 19.00 E kap. Cavagnaro met St. Caecilia

## Westwoud

- 23 juli 9.30 E parochiële viering in Zwaag
- 29 juli 19.00 oecumenische openluchtviering in  
de pastorietuin met ds. M. Slot
- 13 aug 9.30 E parochiële viering in Zwaag
- 24 sept 10.00 E parochiële viering in Zwaag;  
startzondag

Martinuskerk Westwoud  
**Orgelconcert door Mark Heerink**  
Zaterdag 8 juli  
Aanvang 14.30 uur

## Zomermarktconcerten

*HOORN – Tijdens de zomermarkten  
op woensdagmiddag wordt een vijftal  
zomermarktconcerten gehouden van  
13.00-13.30 uur in drie verschillende  
kerken in Hoorn. Gratis toegangen met  
een collecte na afloop.*

### Koraalcompositie in barok en romantiek

Woensdag 12 juli 13.00-13.30 uur  
Organist Rieuwert Blok  
Lutherse kerk, Ramen 4

### Organist Naoko Shimizu en blokfluitiste Brigit de Klerk

Woensdag 19 juli 13.00-13.30 uur  
Foreestenhuis, Grote Oost 43



Organist Naoko Shimizu

### Parijse muziek

Woensdag 26 juli 13.00-13.30 uur  
Organist Tjeerd van der Ploeg  
Koepelkerk, Grote Noord 15

### Toeters en bellen

Woensdag 2 augustus 13.00-13.30 uur  
Organist Edwin Hinfelaar  
Koepelkerk, Grote Noord 15

### Ave Maria

Woensdag 30 augustus 13.00-13.30 uur  
Organist Mark Heerink en sopraan  
Cobi de Bruijn  
Koepelkerk, Grote Noord 15



Organist Mark Heerink

Meer informatie kunt u vinden op:  
[www.orgelconcerten-hoorn.nl](http://www.orgelconcerten-hoorn.nl)