



Pastoor Eugène Jongerden krijgt nieuwe uitdaging in parochie Amstelland



Na dertien en een half jaar werkzaam te zijn geweest in onze parochie en de regio Hoorn-Blokker, heeft onze bisschop pastoor Jongerden gevraagd een benoeming te willen aanvaarden in de parochie Amstelland.

De parochie Amstelland is een groot verstedelijk gebied waarin een zestal parochies eveneens een fusie zijn aangegaan. Op dit moment zijn er in deze parochie een tweetal priesterfuncties vacant, waarvan onze pastoor er een in zal gaan vullen.

Er hebben inmiddels gesprekken tussen pastoor Jongerden en het parochiebestuur van Amstelland plaatsgevonden, die tot de slotsom hebben geleid dat men met elkaar verder wil.

Opvolging

Na het vertrek van diaken Bruin per februari van dit jaar, is de opvolging van pastoor Jongerden de grootste zorg van het parochiebestuur.

Er is op dit moment nog niets te zeggen over de eventuele opvolger, maar dat deze er moet komen, mag u duidelijk zijn. Het bestuur heeft inmiddels contact gelegd met de personeelsfunctionaris van het bisdom en wij hopen dat wij binnenkort meer duidelijkheid kunnen geven over de samenstelling van het pastorale team binnen onze parochie.

Afscheid

Op eerste pinksterdag, zondag 4 juni 2017, zal afscheid genomen

worden van pastoor Jongerden. Dit afscheid zal plaatsvinden tijdens de Eucharistieviering die in de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk gehouden zal worden. Dertien en een half jaar geleden was dit ook de kerk waarin pastoor Jongerden in onze parochie en regio geïnstalleerd werd. Als bestuur, maar wij nemen aan dat wij voor u allen spreken, spijt het ons ten zeerste dat onze pastoor gaat vertrekken. Wij begrijpen echter ook dat dit er toch aan zat te komen. Over de voortgang over de opvolging houden wij u de komende tijd op de hoogte.

Wij wensen onze pastoor alvast alle goeds toe bij de aanvaarding van deze nieuwe uitdaging. De rugzak is goed gevuld met de in West-Friesland opgedane ervaringen en de vele dankbare herinneringen. Voldoende basis dus om een goede herder voor de nieuwe parochie te kunnen zijn.

Het parochiebestuur

Column • Op weg naar Pasen

Wij bereiden ons op dit feest voor in de veertigdagentijd. Speciale vieringen, de gebeds-estafette, u leest hier elders over, willen ons duidelijk maken dat deze tijd anders is dan anders. Het is een tijd van loslaten, vaste leefpatronen even doorbreken door middel van vasten en of meditatie. Waarom? Om ons, denk ik, te laten inzien dat niet alles zo vanzelfsprekend is. Dat wij in ons leven geconfronteerd kunnen worden met lijden. Hoe gaan wij hiermee om? Kunnen wij, zoals Jezus dit heeft voorgedaan, alles neerleggen in de handen van Onze God? Hebben wij dit vertrouwen als ons vertrouwen op de proef gesteld wordt? Kortom kunnen wij inniger leven met God? En kan deze tijd ook bijdragen tot het gaan en komen van je betere zelf? Vragen die wij onszelf kunnen voorleggen. Veertigdagentijd, een proces van bezinning van waken en dromen.

Zo gaan wij op weg naar Pasen. Pasen; het feest van leven door de dood heen. Een feest van een opnieuw beginnen.

Voor mij persoonlijk is deze veertigdagentijd en Pasen dit jaar wel bijzonder. Zoals u vernomen kunt hebben ga ik na ruim 13 jaar de Matteüsparochie verlaten om in de parochies van Amstelland een nieuw begin te maken. Ik zal daar medio juni benoemd worden als pastoor. Ik ga nu nog niet terugblikken want we hebben nog veel mooie momenten te delen met elkaar, zoals Pasen, de feesten van de eerste H. Communie en Vormsel, een paar doopjes en nog een paar huwelijken etc. en de wekelijkse weekendvieringen.

Uit een sprakeloos verleden, weggeschoven, ongehoord, wordt een nieuwe tuin betreden, open is de laatste poort, sluiers worden weggedaan: het is tijd om op te staan.

Gaan wij zo op weg naar het nieuwe leven van Pasen en wens ik ons allen zalige paasdagen.

Pastoor Eugène Jongerden

Kindernevendienst

HOORN – De vastenperiode is weer aangebroken en wij zijn op weg naar Pasen. Dat betekent dat er ook weer kindernevendiensten zijn.

Op 26 maart (4^e zondag van de vastentijd) gaan wij het hebben over de blinde man. 16 april is het Pasen en staan wij ook stil bij het paasverhaal.

Wat wij verder nog gaan doen blijft nog even een verrassing. Wij hopen jullie graag te zien.

Pastoraal team



Eugène Jongerden, pastoor



Marco Cavagnaro, kapelaan



René Visser, diaken



Bart Brieffies, parochiecoördinator

Adressen

Parochiesecretariaat Matteüshuys, Past. Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag • 0229-216749 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-11.30 uur
e-mail: secretariaat@rkmatteus.nl • web: www.rkmatteus.nl en Facebook

Pastoor Eugène Jongerden • Jeudje 57, 1621 GM Hoorn, 0229-295260, e-mail: pastoor@rkmatteus.nl

Kapelaan Marco Cavagnaro • Plantage 31, 1695 BB Blokker, 0229-245621, e-mail: kapelaan@rkmatteus.nl

Diaken René Visser • e-mail: diaken@rkmatteus.nl

Parochiecoördinator Bart Brieffies • 06-36306043 • e-mail: parochiecoordinator@rkmatteus.nl

Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken • 0229-271684

Kerkfinanciering parochie H. Matteüs

NL84 RABO 0307 7006 82 t.n.v. RK Parochie H. Matteüs. Overweegt u een legaat? De parochie is ANBI erkend. Vraag uw notaris. Donaties voor het kist-orgel in de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk kunnen gestort worden op NL53 ABNA 0231 0151 94 t.n.v. RK Parochie H. Matteüs, betreft kistorgel.

Colofon

Bronwater is het parochieblad voor de r.-k. parochie Heilige Matteüs en komt dit jaar zeven keer uit. Het bevat mededelingen en actualiteiten die voor de gehele geloofsgemeenschap binnen de kernen Hoorn, Westerblokker, Oosterblokker, Zwaag en Westwoud van belang zijn. Kopij staat in dit verband in de eerste plaats ter beoordeling van de redactie. De redactie kan artikelen inkorten en corrigeren of plaatsing weigeren.

Kopij sluitingsdatum Bronwater nr. 3: 24 april.

Deze verschijnt op 9 mei met het thema 'Hemelvaart en Pinksteren'. Daarna verschijnt Bronwater nog op 27 juni, 29 augustus, 17 oktober en 28 november.

Zend kopij naar uw lokale redactielid:

Hoorn: J. Entius, bronwater@rkmatteus.nl

Zwaag: R. Gitzels, bronwater@rkmatteus.nl

Westerblokker: vacant; kopij svp naar:

bronwater@rkmatteus.nl

Oosterblokker: I. Bruijns, bronwater@rkmatteus.nl

Westwoud: L. van der Lubbe, bronwater@rkmatteus.nl

Eindredacteur: B. Schaper, bronwater@rkmatteus.nl

Verspreiding via contactadressen en in de kerk. Voor kostenreductie en behoud van het milieu streven wij naar zoveel mogelijk digitale verspreiding. Mail daartoe uw e-mailadres naar: secretariaat@rkmatteus.nl of gebruik de bon op pagina 10.

Bronwater wordt gedrukt op papier, gefabriceerd uit een verantwoorde mix van hergebruikt papier en duurzaam geproduceerd hout.

Locaties



H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk

Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn

Info: De Drie Tulpen, Achterom 24a, 1621 KV Hoorn 0229-507085. Dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur. Misintenties: Mignon Melfor, e-mail: koepelkerk@rkmatteus.nl



De Opdracht

Wijkcentrum De Huesmolen,

De Huesmolen 60, 1625 HZ Hoorn.

Contact: mevr. R. Katers, tel. 0229-233686

e-mail: deopdrachtrisdam@rkmatteus.nl



O.L.V. Visitatiekerk

Oosterblokker 68, 1696 BJ Oosterblokker

Info: mevr. M. Pronk, Dirk Hulstweg 3, tel. 0229-261566,

e-mail: jcf.pronk@quicknet.nl. Misintenties: Tineke Reus-

Hoebe, e-mail: visitatiekerk.oosterblokker@rkmatteus.nl



St. Michaëlkerk

Plantage 29, 1695 BA Blokker

Info: Joke Lakeman, tel. 0229-263065,

e-mail: michaelkerk.westerblokker@rkmatteus.nl

Misintenties: mevr. Carin Mes-Bruinenberg, tel. 0229-270825



St. Martinuskerk

Dr. Nuijensstraat 78, 1617 KD Westwoud

www.paroche-martinus.blogspot.nl

Misintenties: mevr. C. Brandsen, Dr. Nuijensstraat 100,

e-mail: martinuskerk.westwoud@rkmatteus.nl



St. Martinuskerk

Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag

Misintenties en info:

e-mail: martinuskerk.zwaag@rkmatteus.nl



Kamerkoor Musica Pulchra zingt H. Mis op 30 april

HOORN – Op zondag 30 april zal het bekende kamerkoor 'Musica Pulchra' medewerking verlenen aan de eucharistieviering van 11.00 uur in de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk in Hoorn. Het koor zingt overwegend muziek van renaissancecomponisten, aangevuld met mooie muziek (*musica pulchra*) uit later tijd. In de viering worden de vaste gezangen gezongen uit missen van Da Vittoria en Viadana. Deze worden a capella gezongen, maar voor de begeleiding van een aantal andere liederen en de samenzang is Hans Weenink als organist aangetrokken. Deze was voorheen vaste bespeler van het koororgel in de koepelkerk ter ondersteuning van het St. Janskoor. Deze organist en de dirigent van ons koor, Ruud Hoogenboom, zijn al enige decennia als befaamde kerkmusici actief in West-Friesland.



Foto's die verbinden

Om stil te staan bij mijn dertigjarig jubileum als fotograaf is er van 15 april tot en met 5 juni een expositie van mijn werk te zien. Het is een voorrecht dat deze tentoonstelling plaatsvindt in de koepelkerk. Een betekenisvolle plek omdat de kerk net als mijn foto's symbool staat voor verbinding. Want bij mijn werk voor het Noordhollands Dagblad, voor bedrijven en gemeenten gaat het mij altijd om de mens voor de lens. Daarom selecteerde ik voor deze tentoonstelling foto's van West-Friesland op bijzondere momenten. Kinderen die verwachtingsvol Sinterklaas inhalen, Lourdesgangers bij de grot, feestvierders op de kermis en de honderdjarige aan de taart. Maar ook: de gedupeerde na de brand, de burgemeester die de Koningin ontvangt en de kloosterzuster van wie de fiets is gestolen. Foto's die ontroeren omdat ze een verhaal vertellen.

Een overzicht van dertig jaar fotografie is ook een weerspiegeling van West-Friesland in een bijzondere periode. Dus bevat de tentoonstelling beelden van het instorten van de schouwburg tot de bouw van het eerste huis in de Kersenboogerd. En van kampioenspoedels en missverkiezingen tot de inzegening van het huis van Imca Marina door pastoor Jongerden.

U bent van harte uitgenodigd om deze tentoonstelling te bekijken op de galerij in de Koepelkerk. Op zaterdagmiddag 15 april is de feestelijke opening. De kerk is iedere zaterdag en zondag open voor bezichtiging dus loop dan ook even de trap op om mijn foto's te bekijken. De komende weken maak ik een selectie uit de mooiste foto's van de afgelopen dertig jaar.

Marcel Rob

Afscheid Marijke Wittenberg



Per 1 maart ben ik gestopt als uitvaartbegeleidster voor de verenigingen St. Barbara Zwaag, St. Jozef Blokker, Laatste Eer Blokker, St. Barbara Oosterblokker en Schellinkhout.

In de vijf jaar dat ik voor deze verenigingen heb gewerkt mocht ik vele families bijstaan bij het afscheid van een dierbare. Niet altijd een gemakkelijke taak, want ieder afscheid is anders en vraagt om een goede begeleiding. Ik ben dankbaar dat ik dit werk heb mogen doen in goede samenwerking met de uitvaartverenigingen en met mijn collega Monique Bankras.

Zij gaat verder met een nieuwe collega maar daar zullen de gezamenlijke verenigingen u over inlichten. Bedankt voor het gestelde vertrouwen in mij. Het ga u allen goed.

Marijke Wittenberg

Nieuwe uitvaartleidster

De rol die begrafenis- en crematieverenigingen in onze geloofsgemeenschappen spelen, is nog steeds een zeer belangrijke. In deze rol zijn uitvaartleid(st)ers van cruciale betekenis en zij vervullen de sleutelrol. Zij zijn het gezicht van de vereniging.

Van één van deze sleutelfiguren gaan wij afscheid nemen. Marijke Wittenberg beëindigt per 1 maart 2017 haar werkzaamheden voor de verenigingen van Zwaag, Zwaagdijk, Schellinkhout, Westerblokker en Oosterblokker. In een periode van vijf jaar hebben we haar leren kennen als een betrokken en deskundig medewerker. Vele nabestaanden van overledenen mocht zij tot steun zijn. De verenigingen zijn haar zeer dankbaar voor de manier waarop zijn invulling heeft gegeven aan deze moeilijke taak.

Haar opvolgster is reeds bekend. Het is mevrouw Lian Kroon. Zij zal samen met Monique Bankras het werk voor de verenigingen voortzetten. Wij wensen Lian daarbij veel voldoening en succes.





Nieuws van Stichting Koepelkerk

HOORN – Het is 15 mei alweer 25 jaar geleden dat de Stichting Koepelkerk, de grote restauratie van onze monumentale kerk heeft afgerond en weer schuldenvrij aan de parochie Hoorn teruggaf.

Een periode van twee jaar, waarin de kerk volledig aan de buitenkant is gerestaureerd, werd toen afgesloten. Maar het bestuur en het actiecomité hebben zich toen gerealiseerd, dat het daarbij niet zou blijven, want een groot monumentaal gebouw vraagt om blijvende aandacht en belangstelling van ons allen.

Gelukkig zijn veel van onze trouwe donateurs en vrijwillig(st)ers ons blijven steunen in de afgelopen jaren.

Wij hopen dat diegenen die nog geen donateur zijn zich bij onze ruim 400 trouwe donateurs willen aansluiten om onze koepelkerk ook voor de toekomstige generatie in goede staat te houden (een nieuwe donateurfolder ligt achterin de kerk voor u klaar).

In de jaren 2011/2012 heeft er een grote onderhoudsbeurt plaatsgevonden aan de koepel en zijmuren. De koepel en achterzijde hebben toen flink in de steigers gestaan, de voorgevel en fronttoren aan het Grote Noord zijn toen overgeslagen, omdat deze apart gesteigerd moesten worden.

In de komende periode zullen wij deze klus aanpakken, maar allereerst zal worden uitgezocht hoe de voorzijde erbij staat. Aan de hand van het monumentenwachtrapport willen wij deze klus ter hand nemen.

Voor het zover is blijven wij ons inzetten met onze tweedehands boeken- en platenmarkten. Deze vinden plaats op zaterdag 1 april en zaterdag 13 mei a.s. van 10.00 tot 16.00 uur achterin onze koepelkerk.

In de afgelopen maanden zijn er weer veel boeken en platen ingebracht en ook nu nog kunt u iedere dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur uw boeken en platen aanleveren; Achterom 24a bij ons parochiecentrum De Drie Tulpen. U kunt ook contact opnemen om uw boeken en platen op andere tijden aan te leveren: tel. 236082 of 298301 en per e-mail: keesdegreeuw60@gmail.com De volgende voorjaarsboekenmarkten vinden plaats op zaterdag 13 mei en zaterdag 17 juni.

Vanaf heden is de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk ieder weekend op zaterdag- en zondagmiddag vrij te bezichtigen tussen 12.00 en 16.00 uur. Vrijwilligers van Stichting Koepelkerk maken dit mogelijk. Nieuwe vrijwillig(st)ers zijn nog altijd van harte welkom om onze groep te komen versterken. De vele bezoekers zullen hierdoor kennis kunnen maken met onze monumentale kerkgebouw.

Info Kees de Greeuw Actiecomité Stichting Koepelkerk

Lokale uitvaartverenigingen

Op het gebied van het verzorgen van uitvaarten vervullen de lokale uitvaartverenigingen een belangrijke functie. Het zijn van oorsprong parochiële uitvaartverenigingen, ontstaan uit de plaatselijke geloofsgemeenschappen. De verenigingen worden bestuurd door vrijwilligers en men heeft invloed op het beleid van de vereniging. Het bestuur heeft een controlerende taak op de uitvaartnota en de leden ontvangen een (natura) tegemoetkoming op de uitvaartkosten. De verenigingen werken zonder winstoogmerk, een belangrijk gegeven!

Belt u bij een sterfgeval éérs de plaatselijke vereniging!



Hoorn: 'St. Petrus'

Meldnr: Gijs van Hulst, 0229-755484
Secretaris/ledenadministratie:
Hr. Sj. Lakeman 0229-543776
e-mail: st.petrus@ziggo.nl
website: www.sintpetrushoorn.nl



Westwoud: 'In Paradisum'

Meldnr: Bertus van Kampen,
06 207440 12
b.g.g.: Yvonne Appelman 06-10631376
Secretaris: Harry Kors 0228-562343
e-mail: info@in-paradisum.nl
website: www.in-paradisum.nl



Oosterblokker: 'St. Barbara'

Meldnr: Monique Bankras of
Lian Kroon, 06-11444417
Penningmr/ledenadministratie:
Hr. W. Ettema 0229-262710
e-mail: wil_ettema@zonnet.nl



Westerblokker: 'St. Jozef'

Meldnr: Monique Bankras of
Lian Kroon, 06-11444417
Secretaris/ledenadministratie:
Mw. C. Schouten 0229-210183
e-mail: corine.pierre@gmail.com

Zwaag en Zwaagdijk-West: 'St. Barbara'

Meldnr: Monique Bankras of
Lian Kroon, 06-11444417
Secretaris/ledenadministratie:
Hr. A. M. Gitzels 0229-270360
e-mail: am.gitzels@quicknet.nl

Enquête Bronwater Westwoud

WESTWOUD – In de vergadering begin maart van het parochieteam van Westwoud is de uitslag van de enquête over de leesdichtheid van het parochieblad Bronwater besproken.

Zoals u weet is in januari de vragenlijst middels een inlegvel verspreid, tegelijk met een oproep voor versterking van ons PT. We hebben 48 (!) reacties gehad, waarbij 10 lezers aangaven dat zij het blad voortaan digitaal toegezonden willen krijgen. Dat betekent, dat ca. 40 mensen Bronwater aan huis willen blijven ontvangen. Aanvullend zal een aantal exemplaren in de kerk worden gelegd en zal contact worden opgenomen met Seniores Priores om dat daar ook te doen. Mocht u alsnog een exemplaar thuis willen ontvangen, dan kunt u dat melden bij Atie Boekweit, Henny van Diepen, Ellen Aker of Henk Rood.



Kerkbalans

HOORN RISDAM – De derde actie Kerkbalans ligt achter ons. Altijd weer een spannend gebeuren. Hoe zullen de mensen dit keer reageren? Wij hebben ervaren dat een gezamenlijke actie een gevoel van saamhorigheid geeft, leuke gesprekken en positieve reacties doen een mens goed. Maar de eerlijkheid gebiedt mij ook te melden dat wij ook minder mooie reacties voor onze kiezen krijgen. Er zijn mensen die niet zoveel op hebben met de kerk van tegenwoordig en het vervelend vinden als zij rond etenstijd worden gestoord. Het zij zo, echter de positieve reacties overheersen toch.

Fijn was ook dat ook dit keer veel contactpersonen hebben meegewerkt aan de actie. Daarom veel hulde en dank aan de vrijwilligers en parochianen die zich hebben ingezet om de actie Kerkbalans 2017 tot een succes te maken. Ons aller inzet is beloond! Wij hebben weer een prachtig bedrag opgehaald. In contanten, maar ook door toezeggingen van parochianen!

De actie heeft € 13.500,- opgebracht. Dit is € 1.000,- meer dan vorig jaar. Wij zijn dan ook erg trots op onze wijk Risdam/Nieuwe Steen waarvan de parochianen dit bedrag bij elkaar hebben gebracht en deze actie een groot succes is geworden. Met uw gift en toezegging is aangegeven dat u meeleeft en hart heeft voor onze parochie. Hiervoor zijn wij u allen zeer dankbaar en zeggen u namens ons team Risdam heel hartelijk dank.

Dageraadsviering

HOORN – Maak het mee: op paasochtend, zondag 16 april, de zon zien opgaan in de kerk. In het halfduistere, eeuwenoude gebouw van de Oosterkerk wordt het langzaam lichter.

Paasen begint! Een bijeenkomst rond het meest bijzondere verhaal van het christelijke geloof: 'het lege graf'. Het paasmysterie – de overwinning op duisternis en dood – kan niet beter ervaren worden dan door zelf het licht te zien terugkeren na de donkere nacht. Het is een eenvoudige, meditatieve dienst met momenten van stilte, met aansprekende teksten en met bekende paasliederen. De dienst begint om 6.30 uur en duurt ca. drie kwartier. M.m.v. ds Tineke van Lente, ds Bert Dicou, Jan Geerlings (Raad van Kerken) en organist Peter Zandberg.

Zondag 16 april, 06.30 uur 's ochtends Oosterkerk, Grote Oost, Hoorn
Organisatie: Raad van Kerken Hoorn, Zwaag en Blokker



Afscheid parochiedrukkerij in Hoorn

HOORN – Op vrijdag 10 februari is in Hoorn officieel afscheid genomen van de parochiedrukkerij van de r.-k. H. Matteüs in de Drie Tulpen aan het Achterom in Hoorn Centrum.

Cas van Vliet, Cor Kooijman, Wim Koedooder en Piet Kaagman hebben vele jaren de drukkerij bemand. Cas bijna 25 jaar! De anderen circa 15 jaar. Tot 1 januari 2013 maakten ze vele vieringenboekjes voor Hoorn en het parochieblad van Hoorn 'Kerklank' (zelfs tot een oplage van 4500!). Bij al het raap-, vouw- en nietwerk werden ze door vele andere vrijwilligers geholpen. Dat waren gezellige drukke uren. Vanaf 1 januari 2013 werd het nieuwe parochieblad 'Bronwater' buitenshuis gedrukt. De vieringenboekjes van de andere geloofsgemeenschappen kwamen er bij. Voldoende drukwerk voor deze trouwe werkers.

Tijden veranderen en ook de techniek. Vorig jaar heeft het parochiebestuur besloten een printer aan te schaffen die de boekjes niet alleen drukken, maar ook rapen, vouwen en nieten. De aanschaf viel samen met het verbouwen van de oude pastorie in Zwaag.

Sinds half november 2016 is de nieuwe drukkerij gevestigd in de mooi verbouwde pastorie van Zwaag aan de Past. Nuijstraat: het Matteüshuys. Vanaf 1 januari 2017 wordt al het drukwerk in Zwaag geprint. De drukpersen in Hoorn werden vanaf die datum definitief stil gezet. Cas, Cor en Wim hebben besloten om niet met deze verhuizing mee te gaan. Piet stapt wel in de nieuwe drukploeg van Zwaag.

Bij het afscheid van Cas, Cor en Wim zijn passende dankwoorden uitgesproken door Jan Vlaar en pastoor Eugène Jongerden namens het parochiebestuur. Jammer genoeg kon Cor vanwege ziekte niet aanwezig zijn en wordt er op een ander moment afscheid van hem genomen. Als dank voor hun werk kregen zij een geschenkenbon uitgereikt.

Namens het parochieteam van Hoorn Centrum kregen Cas, Cor en Wim een mooie bos bloemen als dank voor hun jarenlange inzet. En Piet een bos bloemen als aanmoediging voor de werkzaamheden nu in de nieuwe drukkerij in Zwaag. Piet bedankte iedereen voor de prettige samenwerking al die jaren in de Drie Tulpen. Cas, Cor en Wim het ga jullie goed! Piet succes met het drukwerk in Zwaag!

Paasbrodenactie 2017

Na een zeer geslaagde kerstpakkettenactie willen wij in het verlengde daarvan ook dit jaar weer een paasbrodenactie organiseren. Het doel van de actie is om mensen, die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben in onze samenleving, een paastasje aan te bieden. Deze mensen kunnen een beetje aandacht en barmhartigheid heel goed gebruiken. Wij streven er naar om dit jaar circa 250 tasje uit te delen. De inhoud bestaat uit een paasbrood, diverse andere lekkernijen, de Elisabethbode of de Strijdkreet en een brief waarin aandacht wordt gevraagd voor het paasfeest.

U zult begrijpen dat onze werkgroep deze actie alleen kan uitvoeren met financiële steun van de bij de Interkerkelijke Werkgroep Apostolaat aangesloten geloofsgemeenschappen en de giften van particulieren. Uw bijdrage is van harte welkom en kunt u overmaken op nummer NL96INGB0000143501 t.n.v. Interkerkelijke Werkgroep Apostolaat in Hoorn. Wij rekenen op uw steun.

Rudolph Melis

Jaarthema 'Ora et labora'

Paasmeditatie
Van woestijn naar Pasen

De woestijn gaat bloeien waar mensen verder zien dan het dodelijk geweld dat onrecht heet, verder dan agressie en oorlog, verder dan het "elk voor zich", waar mensen zien dat Hij er is midden in de dood: de grote Aanwezige. Zij zijn paasmensen van vandaag.

De woestijn gaat bloeien waar mensen opstaan uit het graf van hun angsten, uit wonden van het verleden. Zij staan op om engel te zijn die de steen wegrolt en de bron aanboort die levengevend water doet opborrelen. Zij zijn paasmensen van vandaag.

De woestijn gaat bloeien waar mensen op weg gaan en "mensen van de Weg" zijn. Zij doen wat Jezus heeft gedaan: brood breken en delen, zijn woord verder spreken. Zij weten zich geroepen en gezonden om licht en zout te zijn in deze wereld. Zij zijn paasmensen van vandaag.

Caritas van Houdt

Kledinginzamelings- actie Mensen in Nood

Woensdag 5 april 2017 van 9.00 uur tot 19.00 uur bij Tineke en Mirjam, Hogerbeetsstraat 1^d en bij de familie Foen-A-Foe, Moerbalk 34 van 9.30 tot 12.00 uur, bij Mevrouw Lakeman, Grote Oost 107 én in het trappenhuis van Huesmolen 98a. Kunt u het écht niet brengen, bel dan tijdig om een afspraak te maken tel. 504749.

Met de opbrengst van deze voorjaarsactie steunen we de mensen in Nepal die door aardbevingen en overstromingen noodgedwongen hun dorpen hebben moeten verlaten. Zo helpt u deze ontheemde Nepalezen om weer een menswaardig bestaan op te bouwen. U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren op bovenstaande locaties.



Kerstmis is pas achter de rug en het is alweer bijna Pasen! Paastijd roept vele associaties op: vrolijkheid, eieren, kinderen, zonnetje, lente... en de veertig-dagentijd om dit mooie feest met een tijd van vasten en bezinning voor te bereiden. 'Vasten' klinkt soms niet zo leuk... maar er is geen feest zonder voorbereiding; de voorbereidingen zijn ook een belangrijk onderdeel van het feest. Hoe mooi is het immers een zaal te versieren, wetend dat de genodigden daarvan zullen genieten? Het kost wel inspanning, maar dan is de vreugde groot. Dat is ook de bedoeling van de beroemde paas- of voorjaars schoonmaak! Voordat de mooie en feestelijke dagen komen is het wel verstandig de stoffige resten van de winter op te ruimen en het huis klaar te maken voor het nieuwe seizoen.

Grote schoonmaak

De paasschoonmaak heeft eigenlijk nog een diepere betekenis, die gaat terug naar het joods paasfeest. De joden vieren Pasen thuis, het is voor hen een familiefeest met een zeer uitgebreide avondmaaltijd waarbij zij herinneren hoe God het volk uit de slavernij van Egypte heeft bevrijd en de Rode Zee voor hen heeft geopend. 'Hoeveel wonderen heeft de Heer met ons gemaakt', zingen zij vrolijk de hele nacht door. Maar zo'n mooi feest vraagt ook een bijzondere voorbereiding. Voor dat het feest begint, is er een ritueel van het schoonmaken van het huis. De jongste kinderen moeten de ouders helpen om alle resten van gist – die zij 'chametz' noemen – te vinden en te verwijderen. Pasen wordt immers met onge-desemd brood gevierd, zoals het brood dat haastig door de joodse vrouwen werd voorbereid in de nacht dat zij uit Egypte zijn gevlucht. Dus, op Pasen moet er geen spoorje gist in het huis achterblijven. Het schoonmaken van het huis wordt natuurlijk ook een leuk spel: de ouders

verbergen wat kruimels hier en daar en de kinderen zijn blij als zij die vinden.

Ongezuurde broden

In het christendom is de diepe betekenis van dit ritueel niet verloren gegaan. In de brieven van Paulus staat immers geschreven: *'U weet toch dat een beetje zuurdesem genoeg is om het hele deeg zuur te maken? Doe de oude zuurdesem weg, om vers deeg te worden. U moet zijn als ongezuurde broden, want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Wij moeten ons feest vieren, niet met de oude zuurdesem, de zuurdesem van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid'* (1 Kor 5,6-8). Hiermee wordt aan het oude joodse ritueel een nieuwe inhoud gegeven. Het oude zuurdeeg is onze oude mens. Wij willen goed voor de anderen zijn, maar soms zijn wij egoïstisch. Wij zouden vrede en verzoening willen brengen, maar bouwen integendeel muren tussen ons, thuis en op de werkplaats. Soms worden wij onrustig door irritatie, jaloezie, ruzie, zorgen en conflicten. Het oude zuurdeeg doet het brood van ons leven rijzen, door onze tijd met allerlei plannen in te vullen; uiteindelijk maakt het ons niet blij. Waarom gaan relaties mis? Waarom zoveel spanningen? Wat zou het mooi zijn, als wij van dit oude zuurdeeg zouden worden bevrijd!

Op paasochtend neemt Jezus Christus door zijn dood en verrijzenis alle oude zuurdeeg weg en maakt alle dingen nieuw. Wij hoeven zelfs de kruimeltjes niet te verwijderen, hij doet het voor ons door zijn barmhartige en liefdevolle vergeving die ons tot nieuwe mensen maakt. Het oude is voorbij, het nieuwe breekt aan. Pasen is tijd voor een nieuw begin: wat wil je dat Christus voor jou met Pasen nieuw gaat maken?

Kapelaan Marco Cavagnaro



Ester de musical

ZWAAG – Door Oecumenische Theatergroep Sowieso is in de afgelopen maanden intensief gerepeteerd om 'Ester de musical' in te studeren.

De feestelijke première is op zaterdag 8 april 2017 om 20.15 uur in de Dorpskerk aan de Kerkelaan in Zwaag. Kaarten voor deze avond kosten € 8,- in de voorverkoop en € 10,- aan de deur op de avond zelf. Inclusief een kopje thee of koffie vooraf aan de voorstelling.

Na afloop van de voorstelling is gelegenheid om nog even na te praten en de spelers te ontmoeten onder het genot van een drankje, voor dit drankje vragen we een kleine vergoeding. Reserveren kan via reserveren@sowieso.nu. De kaarten liggen in de Dorpskerk voor u klaar op de premièreavond en u kunt ze dan betalen. Op zondagmiddag 9 april is er om 15.00 uur een matineevoorstelling in dezelfde kerk. Er wordt dan geen entree gevraagd, wel is er een collecte na afloop bij de deur. Sowieso is een laagdrempelige groep waar, zonder contributie, een ieder die zich wil inzetten mee kan doen. Mocht u belangstelling hebben, spelers en productiemedewerkers zijn altijd welkom. Wij hopen u te mogen verwelkomen op 8 en/of 9 april!

Bedevaart Malta

Na de succesvolle bedevaart naar Israël gaat de parochie H. Matteüs in november 2017 naar Malta. Pastoor Jongerden en parochiecoördinator Bart Brieffies nemen u mee in de voetsporen van Paulus op dit prachtige eiland. Ontdek deze historische plek, van de kruisvaarders tot wonder-schone vergezichten. Heeft u interesse voor deze reis? Kom dan bij onze informatiebijeenkomst op 25 april 2017, aanvang 20.00 uur in het Matteüshuys, Past. Nuijenstraat 3A, Zwaag.

Bart Brieffies 0636306043
parochiecoordinator@rkmatteus.nl



Vallen en Opstaan

WESTWOUD – Goede Vrijdag 14 april
Inloop 19.00 uur/aanvang 19.30 uur
H. Martinuskerk Westwoud

Opnieuw zijn er in Westwoud een aantal musici uitgenodigd om op Goede Vrijdag een lied naar eigen keus te komen zingen. Gevoelens zijn soms nu eenmaal makkelijker uit te drukken in een lied of een stukje muziek. Verschillende aan Westwoud verbonden artiesten hebben nagedacht welke liedjes voor hen een relatie hebben met Vallen en Opstaan, het thema van de avond.

U zult onder meer kunnen horen: Johan de Graaff met zijn dochter Felicia, Terri Steneker, Trudy en Manon de Vries, Chrissy Ooteman, Hans Schipper en koor EigenWijs. Over de lijdensweg van Jezus naar het kruis. Dat is een weg van vallen, overeind komen, weer vallen, gesteund worden en verder gaan. Van doodgaan en met Pasen opstaan. Veel mensen herkennen dat vallen en opstaan in hun eigen leven. We zullen daar samen op deze bijzondere avond bij stilstaan. Het gaat erom elkaars levenservaring te herkennen en met elkaar te delen. Dat helpt.

En wat ook helpt is, ten slotte, het verhaal van het opstaan. Ooit, zoals het Paasverhaal vertelt, op een vroege morgen. Maar ook het opstaan in dit leven. We struikelen en vallen allemaal. En dan toch weer opstaan en in beweging komen. Wie weet...



Pauspareltje

Woensdag 1 maart, begin van de Veertigdagentijd

De Vastentijd is een reis van hoop. Om beter te begrijpen wat dit betekent, moeten we verwijzen naar de fundamentele ervaring van de uittocht van de Israëlieten uit Egypte. Het vertrekpunt is de toestand van slavernij in Egypte, onderdrukking, dwangarbeid. De Heer echter is zijn volk en zijn belofte niet vergeten: Hij roept Mozes en doet de Israëlieten met krachtige arm Egypte verlaten en gidst hen door de woestijn naar het land van vrijheid. De exodus was lang en onrustig: ze duurde veertig jaar, de levensspanne van een generatie. Een generatie die, in het aangezicht van de beproevingen van de tocht, altijd verleid werd om Egypte te betreuren en om te keren. Maar de Heer blijft trouw en die arme mensen bereiken het Beloofde Land. Deze hele tocht werd ondernomen in hoop: de hoop het Land te bereiken, en in deze zin is het precies een 'exodus', een uittocht uit slavernij naar vrijheid. En deze veertig dagen zijn, voor ieder van ons ook, een uittocht uit slavernij, uit zonde, naar vrijheid, naar de ontmoeting met de Verrezen Christus. De vastenuittocht is de tocht waarin de hoop zelf wordt gevormd. De uitputting van het oversteken van de woestijn – alle beproevingen, de verleidingen, de illusies, de luchtspiegelingen... – dit alles is nuttig om een sterke, solide hoop te smeden naar het model van die van de Maagd Maria, die te midden van de duisternis van het Lijden en Sterven van haar Zoon bleef geloven en hopen in zijn Verrijzenis, in de overwinning van Gods liefde.



Ziekentriduüm

Zwaag

ZWAAG – Dit jaar, zal voor de 78^e keer in de Sint Martinuskerk in Zwaag het Ziekentriduüm plaatsvinden.

En wel op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 mei.

Deze dagen van bezinning (liturgische vieringen), ontspanning (zang, muziek of cabaret), en ontmoeting (voldoende tijd om met 'oude' bekenden bij te praten), worden georganiseerd voor ieder die een paar dagen met andere mensen (jong en ouder) gezellig en zinvol wil doorbrengen. U wordt die dagen begeleid en zo nodig geholpen door vrijwilligers met een verpleegkundige of verzorgende achtergrond.

Koffie, thee, boterhammen, een voortreffelijke lunch die bestaat uit zelfgemaakte soep, een hartige verrassing en als toetje aardbeien met slagroom, worden ook door vrijwilligers gemaakt en geserveerd.

Tegen een kleine vergoeding kunt u 's morgens van huis worden gehaald en 's middags weer worden teruggebracht.

Er is geen vastgestelde prijs om deel te nemen, maar u ontvangt een envelop waarin u, naar eigen draagkracht, een bijdrage in de kosten kunt doen. De derde dag (donderdag) worden de enveloppen opgehaald.



Laat u verrassen! zou de coördinator zeggen.

De termen 'saamhorigheid', 'een bemoedigend woord' en 'een luisterend oor' komen tijdens deze dagen goed tot hun recht.

Als u belangstelling heeft om deze dagen mee te maken en u zich wilt opgeven, of als u meer informatie wilt hebben, dan kunt u contact opnemen met onderstaande propagandistes.

Zwaag:

Elly Kappelhof 0229-237085

Zwaag:

Afra Vriend

Westerblokker:

Agnes Jong 0229-505535

Oosterblokker:

Tineke Reus 0229-262456

Hoorn-Centrum:

Marian Smit 0229-248871

Hoorn Kersenboogerd:

Anja Osse

0229-233118

Westwoud:

mevr. Wiering 0228-562640

Zwaagdijk-Oost:

Ans Bakker 0229-584272

Het bestuur van het Ziekentriduüm

Verjonging of verfraaiing; werk in uitvoering

ZWAAG – Kent u Nicolaas Pieck en Leonard van Veghel? Ik persoonlijk ook niet maar de beelden van die twee staan naast de Martinuskerk in Zwaag, als wachters bij de ingang naar de Sacristie.

Vorig jaar oktober-november kwam er een heel bekwame man en begon met het Heilig Hartbeeld bij de Lourdeskapel. Het beeld is weer helemaal schoon en heeft zijn twee handen weer. O, u kent het verhaal van die pastoor, hij had een mooi Jezusbeeld maar de handen waren eraf. De mensen vonden dat armoe-dig staan, maar de pastoor zei: 'Het is precies goed zo, want *jullie* zijn, zijn handen'. Maar ik vind het beeld bij de kapel nu toch mooier. Nu is de bekwame man met het laatste beeld bezig. Als u dit leest is hij misschien klaar en kijkt u maar eens, Nicolaas en Leonard tonen 20 jaar jonger.



The Passion op groot scherm

HOORN – Kijkt u mee naar 'The Passion' op 13 april? In het Stiltecentrum van de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk om 20.30 uur!

Op Witte Donderdag 13 april, na de viering, nodigen wij u van harte uit om gezamenlijk 'The Passion' op een groot scherm te kijken.

'The Passion' vertelt over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus, tijdens een groots en uniek muziek-evenement. Hierbij spelen bekende artiesten de rollen van het paasverhaal. Ieder jaar vindt het evenement plaats in een andere stad. Dit jaar vindt de Passion plaats in Leeuwarden. De Passion heeft dit jaar een bijzondere cast en krijgt een Fries tintje.

Roel van Velzen is een van Nederlands bekendste artiesten en kruipt dit jaar in de huid van Judas. Roel: 'Wat je ook gelooft, Jezus was een voorvechter van oprechtheid, moed, liefde, respect, eerlijkheid. Zo zou iedereen willen zijn. Dat vind ik het mooie van Hem. Ik denk dat mensen het fijn vinden om – juist in deze tijd – bij elkaar te komen. De wereld staat in brand, maar met Pasen is er een verhaal dat ons hoop geeft.'

Deze uitzending wordt live op televisie uitgezonden.

Na de uitzending willen wij, met wie dat wil, in gesprek over een aantal thema's, onder het genot van een drankje. In het Stiltecentrum van de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk op het Grote Noord wordt een beamer opgesteld en kijken we op een groot scherm naar 'The Passion'. Iedereen is van harte welkom om gezamenlijk naar dit evenement te kijken. De live uitzending begint om 20.30 uur. Tot 13 april!





Een 6-uurs bezinningsestafette op paaszaterdag 15 april

HOORN – Dit jaar organiseren wij een estafette op Paaszaterdag van 7.00 tot 13.00 uur in het Stiltecentrum van de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk. Op verschillende manieren wordt stil gestaan bij het leven van Jezus.

U kunt zich op deze bijzondere paaszaterdagochtend aansluiten bij één of meerdere thema's. Het programma ziet er als volgt uit:

- 07.00-08.00 De zeven werken van barmhartigheid: Jos Fijen en Coen van Hagen vertellen mbv powerpoint over de werken van Barmhartigheid. Esther Jeunink, onze straatpastor, vertelt uit haar praktijk op straat en over haar redenen om dit bijzondere werk te doen.
- 08.00-09.00 Israël pelgrimsreis: Gré Gobes en Jos Merks, twee deelnemers van de pelgrimage naar Israël afgelopen november, nemen ons mbv Powerpoint mee in het land waar Jezus is geboren, is opgegroeid en aan het kruis is gestorven.
- 09.00-10.00 Iconen: Ben van de Kamer vertelt ons mbv powerpoint over iconen: hoe worden ze gemaakt, welke symbolen worden daarbij gebruikt, verschillende soorten iconen worden vertoond waaronder ook de iconen die met de Goede Week hebben te maken.
- 10.00-11.00 Trom en klankschalen: Wout Oosterkamp zingt en vertelt waarbij een Indianentrom en



klankschalen zijn zang en verhaal op een bijzondere wijze aanvullen.

- 11.00-12.00 Taizé-viering: Als afsluiting van de ochtend een meditatieve Taizé-viering met weinig woorden, veel zang en korte gebeden. Een moment van rust en bezinning. Om 12.00 uur worden de paasklokken geluid.
- 12.00-13.00 Fototentoonstelling: Fotograaf Marcel Rob opent op de galerij zijn fototentoonstelling. Voorgaande jaren hebben ons geleerd dat iedereen een eigen invulling geeft aan zijn spreektijd. Heel verrassend met verhalen, beelden, stilte en muziek. Na ieder onderwerp is er gelegenheid om na te praten of stil te zijn en daarna neemt de volgende inleider het estafettestokje over. Informatie hierover kunt u in de kranten en weekbladen vinden. In de kerken liggen en hangen flyers en posters met de informatie over deze bijzondere Bezinningsestafette. Van harte hoop ik dat u tijdens de paaszaterdagochtend het Stiltecentrum komt bezoeken. Mede namens het parochieteam van Hoorn Centrum heet ik u van harte welkom.

Pastoor Eugène Jongerden

Uitzending gemist?

Op 7 mei aanvang 10.30 uur zingt Voces Cyriaci tijdens de eucharistieviering in de H. Martinuskerk in Sneek die rechtstreekse op tv wordt uitgezonden door de KRO/NPO. Uiteraard kunt u dan niet kijken omdat u bij de jubileumviering van het Rouw & Trouwkoor in de H.H. Cyriacus en Franciscuskerk zit. Maar mocht u nieuwsgierig zijn hoe de zangers van Voces Cyriaci het er hebben afgebracht in Sneek dan kunt u via 'uitzending gemist' de viering terugkijken via uw computer.

Cantor cursus van start

Op 1 april gaat de cantor cursus van start. U heeft in de vorige Bronwater uitvoerig kunnen lezen wat een cantor cursus inhoudt. Er zijn op dit moment elf aanmeldingen en er is besloten dat de cursus in twee groepen gaat plaatsvinden. Mocht u willen deelnemen aan de cursus dan kan dat, er zijn nog een paar plekken beschikbaar. U kunt zich aanmelden bij de cursusleider Mark Heerink: T: 06-23400843 E: m.heerink@kssg.nl De cursus gaat gegeven worden op de zaterdagochtend op diverse locaties en voor parochianen van de H. Matteüsparochie zijn er geen kosten aan verbonden.

Afscheid van Frits Bouwman

Zondag 29 januari hebben wij in de geloofsgemeenschap Risdam afscheid genomen van Frits Bouwman. Frits heeft zich als vrijwilliger 27 jaar verdienstelijk gemaakt voor de geloofsgemeenschap Risdam. Van stoelzetter tot voorganger in de Diensten Onder leiding van Parochianen. Ook heeft Frits Bouwman 22 jaar zitting gehad in het team Risdam, waarin de pastorale zorg in al zijn facetten centraal staat. Dit team is ontstaan in 1994: dit was de tijd van vrijwilligers betrekken en meer draagkracht geven. Daarin was het zicht op de taakvelden Leren, Vieren, Dienen en Opbouw van groot belang. Frits Bouwman heeft zich geweldig van zijn taak gekweten en de geloofsgemeenschap is hem grote dank verschuldigd en neemt dan ook node afscheid van hem. Frits is geëerd met de Martinusspeld.





Westfrieze Lourdes vliegreis 2017

27 sept. t/m 2 okt – kent een goed gevuld programma met ruimte voor bezinning én gezelligheid. We verzorgen rondleidingen over het Heiligdom en in het stadje Lourdes. U kunt deelnemen aan diverse vieringen zoals de lichtprocessie, handoplegging en de viering aan de Grot. Heel speciaal is de eigen gebedsdienst van Groep Westfriesland met de door VNB aangestelde Westfrieze pastores Co Kuin en Mariet Vet. Een halve/hele dag excursie naar de Pyreneeën staat ook op het programma. Op woensdag 14 juni wordt er een informatie- en kennismakingsavond gehouden; de deelnemers ontvangen twee weken van te voren de uitnodiging.

Het tarief van de 6-daagse vliegreis, 3-sterren hotel, vol pension is € 899,- excl. reis- en annuleringsverzekering, voor het 4-sterren zorghotel (voor hen die zorg en/of verpleegkundige hulp nodig hebben, alsook voor degenen die moeilijk lopen en/of staan en geen begeleider hebben) € 999,-. Toeslag eenpersoonskamer € 150,- resp. € 200,-. Wanneer deelname om financiële redenen een probleem is, kan een beroep worden gedaan op het fonds van de Lourdesvereniging Parochie Hoorn; er hoeft geen enkele pelgrim om financiële redenen thuis te blijven! Schroom niet om voor informatie contact op te nemen met: Lourdesvereniging Parochie Hoorn Voorzitter: Ria Krijnsen-Kerckhaert, 0229-230911

Secretaris/Penningmeester: Harrie Dol, 0229-218534

De Westfrieze Lourdes vliegreis heeft vijf inschrijfadressen in de H. Matteüsparochie. Ook van buiten de regio zijn mensen welkom! De inschrijfadressen begeleiden uw inschrijving. Tip: Voorkom telerstelling en meld u nu aan!

Hoorn: Harrie Dol, Jan Willemszstraat 9, 0229-218534

Zwaag: Corrie Karsten, Dorpsstraat 268, 0229-261406

Westerblokker: Akke Kuiper, Coxlaan 38, 0229-230126

Oosterblokker: Agnes Slot, Oosterblokker 71, 0229-262925

Westwoud: Elly Doodeman, Wentelaar 6, 0228-563267

Agenda

* Meer informatie vindt u elders in deze Bronwater

18 mrt		* Voces Cyriaci zingt bij Stille Omgang
1 apr	10.00	* Boekenmarkt stichting Koepelkerk Hoorn * Aanvang cantorcurcus
5 apr	9.00	* Kledinginzamelingsactie Hoorn
8 apr	20.15	* Ester de musical, Dorpskerk Zwaag
13 apr	20.30	* The Passion. Stiltecentrum Hoorn
14 apr	19.30	* Vallen en Opstaan, Martinuskerk Westwoud
15 apr	7.00	* Aanvang bezinningsestafette, Cyriacus- en Francisuskerk, Hoorn
15 apr	12.00	* Opening fototentoonstelling, Cyriacus- en Francisuskerk, Hoorn
16 apr	6.30	* Dageraadsviering Oosterkerk Hoorn
17 apr	15.30	* Orgelconcert, Cyriacus- en Francisuskerk Hoorn
25 apr	20.00	* Informatieavond reis Malta, Zwaag
30 apr	11.00	* Musica Pulchra, Cyriacus- en Francisuskerk, Hoorn
7 mei		35-Jarig jubileum Rouw- en Trouwkoor
13 mei	10.00	* Boekenmarkt stichting Koepelkerk Hoorn
16 mei		* Aanvang Ziekentriduüm, Zwaag
4 juni		* Afscheid pastoor Jongerden
17 juni	10.00	* Boekenmarkt stichting Koepelkerk Hoorn
27 sept		* Westfrieze Lourdes vliegreis 2017

Aanmelding vrijwilliger/Bronwater digitaal

Vul de bon in en stuur deze naar

Parochiesecretariaat, Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag

Ik wil graag vrijwilliger worden. Mijn voorkeur gaat uit naar bijvoorbeeld: werkgroep kosters, avondwake, misdienaars, onderhoud gebouwen, koffiezetten, kerkwerken, etc.

Ik wil Bronwater graag digitaal ontvangen via mijn e-mailadres

Dhr. / Mevr:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

Geboortedatum:

E-mailadres:

Ik ben parochiaan in: Hoorn, Oosterblokker, Westerblokker, Westwoud, Zwaag. Anders: (s.v.p. omcirkelen of invullen)

Afscheid Ria Korse

ZWAAG – Op woensdag 1 februari jl. hebben wij in de locatieteamvergadering in Zwaag afscheid genomen van onze vrijwilligster Ria Korse. Onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers kreeg zij een boeket bloemen en een kadobon.

Zij was vanaf begin jaren negentig werkzaam op het secretariaat in Zwaag samen met een groep dames die het computer werk deden voor de kerk. Ieder had zo een eigen taak. Doordat werkzaamheden geleidelijk minder werden, bleven zij en ondergetekende uiteindelijk nog maar met ons tweeën over, zeker na de fusie met de andere parochies in 2013. In november 2016, nadat het algemeen secretariaat naar Zwaag kwam en alleen nog met vast personeel werd gewerkt, is Ria definitief gestopt. Naast haar werk op het secretariaat is zij ook jarenlang als 'Kerkwerker' actief geweest. Ook heeft zij zich met voor het Ziekentriduüm in Zwaag zeer verdienstelijk gemaakt. Ria hartelijk dank voor al die jaren dat je actief was voor de kerk.

Lucy Weehuizen



Vieringen in woon- en zorgcentra

Avondlicht

- 27 mrt geen kerkdienst
 10 april geen kerkdienst
 14 april Goede Vrijdag; oecumenische viering pastores G. Koning en T. Holshuysen
 15 april Paaszaterdag; eucharistieviering met kapelaan Marco Cavagnaro m.m.v. het Rouw- en Trouwkoor
 24 april geen kerkdienst
 04 mei Dodenherdenking oecumenische viering pastoor E. Jongerden en ds R. Kooijman m.m.v. fanfare St. Ceacilia Zwaag
 08 mei geen kerkdienst
 22 mei Eucharistieviering met kapelaan Marco Cavagnaro

Lindendael en De Hoge Hop Elke zondagochtend gebedsviering voor bewoners en familie.

Betsy Perk Iedere eerste vrijdag van de maand om 15.30 uur oecumenische vieringen in het restaurant voor bewoners en ouderen uit de wijk en belangstellenden.

vrijdag 7 april pastor Paul Nanninga

vrijdag 5 mei pastor Gerard Weel

Westerhaven Elke vrijdagmorgen om 9.45 uur viering door parochianen of een dominee. Eerste vrijdag van de maand om 9.45 uur eucharistieviering door pastoor Eugène Jongerden.

Jozefpark Westerblokker Gedurende de verbouwing geen vieringen.

Perelaar Zwaag Elke laatste vrijdag van de maand 16.30 uur.

Op tweede paasdag 17 april viering om 10.00 uur met medewerking van koor voor bewoners en belangstellenden. Koffie met wat lekkers na afloop.

Westfries Gasthuis Eerste en derde zondag van de maand voor patiënten en familie.

Dopen

Hieronder vindt u het doopschema van de H. Matteüsparochie voor de locaties Hoorn, Zwaag, Westerblokker en Oosterblokker. We werken met vaste data. Dat is duidelijk voor de pastores en zo kunnen wij doopvieringen goed inplannen. Het kan voorkomen dat er meer kinderen worden gedoopt tijdens een doopviering. Houd er rekening mee dat de kerklocatie wordt vastgezet op chronologische volgorde: de locatie van de eerste aanmelding heeft voorrang. Iedere maand is één pastor verantwoordelijk voor alle dopen binnen de parochie. De doopvieringen beginnen om 13.00 uur.



Ter voorbereiding komen ouders en peter en meter tweemaal bijeen in de pastorie van de St. Martinuskerk in Zwaag. Deze bijeenkomsten staan gepland in de maand voorafgaand aan de doopviering. Als u uw kind wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met Tiny de Boer, tel. 0229-210657 of met het secretariaat van de Matteüsparochie, email: secretariaat@rkmatteus.nl. Voor meer informatie kunt u ook bij hen terecht. Voor doop en voorbereidingen in Westwoud kunt u contact opnemen met Yvonne Appelman, tel. 0228-561369. In onderling overleg wordt dan een doopdatum vastgelegd.

Schema van doop en voorbereiding:

Doopmaand	Vorbereiding	Doopheer
7 en 21 mei	11 en 18 april	Marco Cavagnaro
11 en 25 juni	9 en 16 mei	René Visser
16 juli	13 en 20 juni	Eugène Jongerden

Familieberichten

In memoriam

Door de dood hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare parochianen:

Hermanus Petrus Maria (Herman) Klufft	+ 27-12-2016	70 jaar
Petrus Johannes Maria Klarenbeek	+ 02-01-2017	85 jaar
Antoinette Barbara Lamberdina Luijckx-Baesjou	+ 04-01-2017	91 jaar
Kitty Bruynesteyn-Schwiebert	+ 08-01-2017	84 jaar
Richard Franciscus van Heuven van Staereling	+ 09-01-2017	66 jaar
Andreas Josephus (Dries) Reus	+ 11-01-2017	85 jaar
Jelletje (Jet) Heijligers	+ 13-01-2017	94 jaar
Gertrudis Maria (Truus) Bennis-Schuijt	+ 13-01-2017	85 jaar
Catharina Apolonia (Tiny) Knol-Kunst	+ 14-01-2017	92 jaar
Riet Boukens-van Uffelen	+ 16-01-2017	84 jaar
Johannes Gerardus (Jan) Neefjes	+ 24-01-2017	77 jaar
Annie Sijm-Vreeker	+ 25-01-2017	79 jaar
Catharina Kamper	+ 28-01-2017	93 jaar
Maria Anna (Riet) Degeling-Schouten	+ 01-02-2017	88 jaar
Alida Anna Maria (Lida) Stroet-Appelman	+ 06-02-2017	67 jaar
Bert de Graaf	+ 08-02-2017	81 jaar
Pieter van der Meer	+ 22-02-2017	90 jaar
Johannes Nicolaas (Jan) Bennis	+ 23-02-2017	87 jaar

Wij wensen de nabestaanden kracht en sterkte toe bij het dragen van het verlies.

Gedoopt

In onze geloofsgemeenschap zijn door het sacrament van het doopsel opgenomen:

Julian Luca Gabrielle Peeters	j. * 28-06-2016
Olivia Kozinski	m. * 06-12-2015

Moge hun naam geschreven staan in de palm van Gods hand.

Viering 'Op weg naar Pasen' in de Huesmolen

HOORN RISDAM – Het verhaal gaat... We kennen het allemaal. De bijeenkomst van Jezus met zijn vrienden op Witte Donderdag, de lijdensweg op Goede Vrijdag, de stilte van Paaszaterdag en de opstanding op Paasmorgen. Het verhaal gaat; het grote verhaal.

Hoe spiegelen wij onszelf daarin met ons eigen kleine verhaal? Deze vraag staat centraal in de viering op weg naar Pasen, waarin we bidden, luisteren, zingen en verstillen. Werkgroep Venster gaat voor in deze viering. Gemengd Koor Grote Waal, dat voor deze gelegenheid samenwerkt met het West-Friese Ekklesia koor, o.l.v. Alwies Cock, verzorgt de muzikale omlijsting.

Wij begroeten u graag op zaterdag 15 april, 19:00 uur in zaal 'de Odracht', Huesmolen, Hoorn.

Namens werkgroep Venster, Harry Arents



Hoorn Centrum

Elke zondag:

9.30 Getijdengebed (behalve op feestdagen)

- 26 mrt Vierde zondag in de veertigdagentijd
Leatare!
11.00 E kap. Cavagnaro met heren van Voces Cyriaci en Canticum Gregorianum
- 2 apr Vijfde zondag in de veertigdagentijd
11.00 E past. Jongerden en Clara Voce; kruisjesviering en koffie
- 9 apr Palmzondag - Begin v.d. Goede Week
11.00 E past. Jongerden met Voces Cyriaci
- 13 apr Witte Donderdag
19.00 E past. Jongerden met Schola Cantorum en cantor; aansluitend The Passion op scherm
- 14 apr Goede Vrijdag
15.00 Kruisweg; past. Jongerden, C. Kooijman en M. Schumacher
19.00 past. Jongerden en Voces Cyriaci
- 15 apr Paaswake
21.00 E past. Jongerden met Middenkoor
- 16 apr Eerste Paasdag
11.00 E past. Jongerden met Voces Cyriaci en kindernevendienst
- 17 apr Tweede Paasdag
Parochiële viering is in Westerblokker
- 23 apr Eerste H. Communie
11.00 E past. Jongerden met Sterren en Stars
- 30 apr 11.00 E kap. Cavagnaro met gast-organist en cantor
- 7 mei 11.00 E past. Jongerden; 35-jarig jubileum Rouw- en Trouwkoor met koffie
- 14 mei Moederdag
11.00 E past. Jongerden met Clara Voce
- 21 mei 11.00 E kap. Cavagnaro met cantor
- 25 mei Hemelvaartsdag
11.00 E past. Jongerden met Schola Cantorum en cantor
- 28 mei 11.00 E kap. Cavagnaro en Middenkoor

Hoorn Risdam

- 26 mrt Vierde zondag in de veertigdagentijd
Leatare!
9.30 Viering door parochianen
- 2 apr Vijfde zondag in de veertigdagentijd
9.30 Woord- en communieviering diak. Visser en organist Jan Louter
- 9 apr Palmzondag - Begin v.d. Goede Week
9.30 viering door parochianen en organist Jan Louter
- 15 apr Paaswake
19.00 Groep Venster met gem. koor Grote Waal en koor Westfriesse Ekklesia o.l.v. Alwies Cock
- 16 apr Eerste Paasdag
9.30 E past. Koning met Zingenderwijs
- 17 apr Tweede Paasdag
Parochiële viering is in Westerblokker

- 23 apr 9.30 Viering door parochianen met Muziek Ensemble
- 30 apr 9.30 Woord- en communieviering met diak. Visser en organist Jan Louter
- 7 mei 9.30 Viering door parochianen met Muziek Ensemble
- 14 mei Moederdag
9.30 Woord- en communieviering met diak. Visser en Zingenderwijs
- 21 mei 9.30 E kap. Cavagnaro met organist Jan Louter
- 28 mei 9.30 Groep Venster met gem. koor Grote Waal

Zwaag

Doordeweek: E woensdag en donderdag

9.00 in Lourdeskapel

WoCo eerste vrijdag van de even maand

19.00 in Lourdeskapel

- 26 mrt Vierde zondag in de veertigdagentijd
Leatare!
9.30 E kap. Cavagnaro
- 14 apr Goede Vrijdag
14.30 Kruisweg door Nelly Kleijn en Afra van Kleef
- 16 apr 9.30 E kap. Cavagnaro met Marcanto
- 17 apr Tweede Paasdag
Parochiële viering is in Westerblokker
- In de overige vieringen in de maand april bent u welkom in de weekendvieringen van de H. Michaëlkerk in Westerblokker**
- 7 mei 9.30 E kap. Cavagnaro met Marcanto
- 14 mei Moederdag
9.30 E past. Jongerden
- 20 mei Vormsel
19.00 E gehele pastoresteam met Sterren en Stars
- 21 mei 9.30 E past. Jongerden
- 25 mei Hemelvaartsdag
9.30 E kap. Cavagnaro met Marcanto
- 28 mei 9.30 E kap. Cavagnaro

Westerblokker

Doordeweek: 9.00 E dinsdag en vrijdag

In de maand maart bent u welkom in de weekendvieringen van de H. Martinuskerk in Zwaag

- 2 apr Vijfde zondag in de veertigdagentijd
9.30 E kap. Cavagnaro
- 9 apr Palmzondag - Begin v.d. Goede Week
9.30 E gezinsviering Palmpasen; kap. Cavagnaro
- 13 apr Witte Donderdag - Paastriduum
19.00 kap. Cavagnaro en diak. Visser met Marcanto
- 14 apr Goede Vrijdag - Paastriduum
19.00 kap. Cavagnaro en diak. Visser met heren van Marcanto
- 15 apr Paaswake
21.00 E kap. Cavagnaro met Marcanto
- 17 apr Tweede Paasdag
10.00 E kap. Cavagnaro

23 apr 9.30 E kap. Cavagnaro

30 apr 9.30 E kap. Cavagnaro

In de maand mei bent u welkom in de weekendvieringen van de H. Martinuskerk in Zwaag

Oosterblokker

- 25 mrt Vierde weekend in de veertigdagentijd
Leatare!
19.00 uur E kap. Cavagnaro met St. Caecilia
- 1 apr Vijfde weekend in de veertigdagentijd
19.00 E past. Jongerden met Zingenderwijs
- 8 apr Begin van de Goede Week
19.00 E past. Jongerden met St. Caecilia
- 14 apr 14.30 Kinderkruisweg met werkgroep EHC
- 15 apr Paaswake - Kinderpaaswake
19.00 E past. Jongerden met Sterren en Stars
- 16 apr Eerste Paasdag
9.30 E past. Jongerden met koren Westwoud en Oosterblokker
- 22 apr 19.00 E kap. Cavagnaro en samenzang
- 29 apr 19.00 uur E kap. Cavagnaro met St. Caecilia
- 6 mei 19.00 uur E kap. Cavagnaro met Zingenderwijs
- 13 mei 19.00 E past. Jongerden met St. Caecilia
- 20 mei 19.00 E past. Granneman met St. Caecilia
- 27 mei 19.00 E kap. Cavagnaro en samenzang

Westwoud

- 2 apr Vijfde zondag in de veertigdagentijd
9.30 E past. Jongerden en koor Westwoud
- 9 apr Palmzondag - Begin v.d. Goede Week
10.00 oec. viering in Martinuskerk met ds. Slot en gelegenheidskoor
- 13 apr Witte Donderdag
9.00 oec. schoolviering in Prot. kerk met ds. Slot en past. Jongerden
- 14 apr Goede Vrijdag
19.00 Viering door werkgroep Westwoud met EigenWijs
- 16 apr Eerste Paasdag
Gezamenlijke viering is in Oosterblokker
- 17 apr Tweede Paasdag
Parochiële viering is in Westerblokker
- 29 apr 19.00 Oec. viering groep Diana K met EigenWijs.
Thema: Vreemdelingen huisvesten
- 7 mei 9.30 E past. Jongerden en Vrienden van het Gregoriaans
- 21 mei 9.30 Groep Venster met gem. koor Grote Waal
- 24 mei 14.00 Oec. huwelijksviering door past. Jongerden en ds. Slot; bruidspaar Thomas Sijm en Suzet Schaap